



Πάσχα στα δύσκολα

Την **βδομάδα της Διακαινησίμου** βρέθηκα στην Κρήτη, για την βάπτισή της Παναγιώτας Παπαδοπούλου, θυγατέρας του πρώην αντιπροέδρου του έκκλησιαστικού συμβουλίου του ναού μας, Θεοδώρου και έγγονής του επίσης πρώην αντιπροέδρου Γεωργίου Παπαδοπούλου.

Μετά το βάπτισμα, **ανήμερά** της Ζωοδόχου Πηγής στα Καφαλινά Ρεθύμνου, επισκέφθηκα και την οικογένεια του πρό 15ετείας κοιμηθέντος φίλου μου Νικολάου, στο Τυμπάκι Μεσσαράς. Έκει είδα σε τοπικό διαδικτυακό τόπο την παρακάτω δημοσίευση. «Στην

Λέγω
εγώ...

Τυνησία, στον Ίερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Τύνιδα, έκανε Ανάσταση ο Χριστός Παραολυμπιονίκης του Ρίο Μανώλης Στεφανουδάκης.

Ο Μανώλης άφου έφερε για μια ακόμα φορά την «Ανάσταση» νωρίτερα για τη Μεσσαρά την Κρήτη και την Ελλάδα, κατακτώντας δύο ακόμα χρυσά μετάλλια στην Τυνησία, ξεκουράζεται με την οικογένειά του στην Τύνιδα. Έκει όπου γιόρτασε την Ανάστασή του Κυρίου! Χθές το βράδυ η σύζυγός του Έρμιόνη Κυριακάκη άνεβασε φωτογραφίες από τον Ίερό Ναό Αγίου Γεωργίου Τύνιδας:

Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά με ύγεια, αγάπη, ειλικρίνεια, έμπιστοσύνη! Ένα πολύ ιδιαίτερο Πάσχα γιόρτασα με την οικογένειά μου και τους Έλληνες της Τυνησίας στον Ίερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Τύνιδα.

Εύχαριστούμε τον μητροπολίτη Καρθαγένης για τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε...

Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα σε μια μουσουλμανική χώρα μια χούφτα Έλληνες, μια χούφτα χριστιανοί να μη λογαριάζουν τον κίνδυνο και να μαζεύονται στο ναό για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Θεανθρώπου».

Αυτό, μου έδωσε την άφορμή να ζητήσω από το π. Δαμασκηνό να μάς γράψει για την εκεί ιεραποστολική αποδημία του. Θυμώμονοι ότι μου είπε φεύγοντας «έχει 5.000 ενεργούς τζιχαντιστές. Άν συμβεί κάτι ξέρετε τί θα κάνετε»



ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εφημέριος εβδομάδος: π. Λάμπρος.

> **Έσπερινός**, καθημερινά 19:00.

> **Όρθρος**, καθημερινά 7:30.

> **ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

μέ ὄρθρο ἀπό τις 7:30 τό πρωί.

Δευτέρα 8/5, **Ίωάννου του Θεολόγου.**

Τρίτη 9/5, **Ήσάιου προφήτου, Χριστοφόρου**

μάρτυρος Νικολάου του έν Βουνένος

Τετάρτη 10/5, **ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ**

Σάββατο 13/5 **Γλυκερίας μάρτυρος.**

> **ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

Κυριακή, 14/4 τής Σαμαρείτιδος.

Ίσιδώρου του έν Χίω, Θεράποντος Κύπρου.

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30-9:30π.μ.

Ναός Αγίας Μαρίνης

Μνημόσυνο Ποντίων 1919 και

Άρχιεπισκόπου Δαμασκηνού +20.5.49

Β΄ Θεία Λειτουργία 9.45-11:00π.μ

Ναός Αγίου Νεκταρίου

> **Παρακλήσεις** στις 19:00

Τετάρτη στην Αγία Μαρίνα

Παρασκευή στον Άγιο Νεκτάριο

> **Κάθε Τετάρτη**

Προσκύνημα τών Ίερών Λειψάνων 7:30 -20:30

Απόδειπνο καί Χαιρετισμοί της Παναγίας 20:00

> **ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ** Κάθε Κυριακή στις 11:00

> **ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ**

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Διεκόπη για τόν Οκτώβριο.

> **ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ**

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κυριακή 14 Μαΐου 2017 & ώρα 19.00 με τόν

Άρχιμανδρίτη π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη,

Πρωτοσύγκελλο του Μητροπολίτου Φωκίδος.

> **ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ**

Κυριακή 14 Μαΐου 2017 άμέσως μετά την

ὀμιλία, με τόν π. Αύγουστινο Σύρο

**ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ**

Περιφορά έπιταφίου μετά από χρόνια

Μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτου Καρθαγένης κ. Μελετίου και εύλογία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, είχε την ευκαιρία να περάσω τις Άγιες μέρες του Πάσχα στην Τύνιδα της Τυνησίας, στην Βόρειο Αφρική.

Ή ιστορία του Χριστιανισμού στην εν λόγω περιοχή, με κέντρο την αρχαία Καρχηδόνα ή Καρθαγένη, ξεκινά ήδη από τα Άποστολικά χρόνια, κάτι το οποίο μαρτυρείται τόσο από τα ιστορικά και εκκλησιαστικά συγγράμματα, όσο και από τα πλείστα - μοναδικής τέχνης - πρωτοχριστιανικά εκθέματα (ψηφιδωτά, κανδήλια, σταυρούς, εικόνες, σταυροειδή βαπτιστήρια, επιγραφές εκκλησιών, Άγιων Τραπεζών και ταφικών μνημείων, σφραγίδες προσφώρων, άρτοκλασιών και έγγραφων, τα οποία μεταφέρθηκαν από την ευρύτερη περιοχή στο έθνικό Μουσείο της Τυνησίας Βαγδό.

Όσον αφορά τα ιστορικά και εκκλησιαστικά συγγράμματα βρισθουν από αναφορές για την εν λόγω περιοχή. Επιγραμματικά: α) στην Σύνοδο της Καρθαγένης το 419 μ.Χ. στην οποία συμμετείχαν, σύμφωνα με τα πρακτικά, 217 Έπίσκοποι της Αφρικής, και β) στους εκατοντάδες μάρτυρες τις περιοχής και τους μεγάλους Πατέρες του Χριστιανισμού που έορτάζονται από την Εκκλησία μας καθ' όλο το έτος.

Μετά την Άραβική κατάκτηση τον 7ο αιώνα, ο Χριστιανισμός και συγκεκριμένα η Όρθοδοξη πίστη αναβίωσε, στην συγκεκριμένη περιοχή, κατά τον 16ο αιώνα όταν Έλληνες έφτασαν εκεί είτε ως σκλάβοι των πειρατών, είτε ως μετανάστες (σφουγγαράδες ή άλιεις). Το 1647, ο πατριάρχης Άλεξανδρείας άναγνώρισε την ύπαρξη σημαντικής σέ μέγεθος Έλληνικής Κοινότητας σέ συνεχή άνθιση. Στις Άρχές του 20ου αιώνα, στην Τυνησία ύπήρχαν **τρεις Έλληνικές Κοινότητες**: της Τύνιδας, της Τζέρμπας και του Σφάς. Η κάθε μία είχε ήδη άνεγειρει τον Ναό της και έπιμεληθεί την διευθέτηση



Όρθόδοξων Κοιμητηρίων, ενώ και οι τρεις είχαν έφημεριους κληρικούς. Σήμερα, οι Έλληνες της Τυνησίας είναι όλιγοι, περίπου 70 και προσπαθούν νά κρατήσουν την πατροπαράδοτη πίστη και τά έθιμά τους, σέ ένα χώρο άμιγώς Μουσουλμανικό, τους τελευταίους 14 αιώνες, όπου ή πίστη στον Τριαδικό Θεό καθίσταται πολλές φορές έπικίνδυνη άκόμα και για την ανθρώπινη ζωή. Παρά ταύτα, δέν φοβούνται νά προσέλθουν στην κοινή λατρεία, δίνοντας μαρτυρία πίστσεως. Η Μεγάλη Έβδομάδα και του Πάσχα πού πέρασα κοντά τους, ύπήρξαν για έμένα μεγάλη εύλογία για πολλούς λόγους.

Δέν θά ξεχάσω ποτέ την περιφορά του έπιταφίου πέριξ του Ναού, ή όποία έγινε φέτος πρώτη φορά μετά

την επανάσταση - την λεγόμενη Άραβική Άνοιση - και τά άνάμεικτα συναισθήματα τά όποια μάς κατέκλισαν.

Δέν θά ξεχάσω τόν Χαιρετισμό Χριστός Άνέστη! - Άληθώς Άνέστη!, πού άνταλλάσαμε στην άκολουθία του Πάσχα στα Έλληνικά, Γαλλικά, Άγγλικά, Ρωσικά και Άραβικά μέ μάτια πού δάκρυζαν από χαρά, έπίδα, συγκίνηση, περηφάνια και μαρτυρία.

Δέν θά ξεχάσω τά μάτια πιστών παροίκων πού διψούσαν για λόγο Χριστού, για την κοινή λατρεία, για την συναναστροφή.

Δέν θά ξεχάσω τους ελάχιστους Όρθόδοξους τουρίστες και την άνακούφιση - χαρά τους για την ύπαρξη όρθόδοξου Ναού, στον όποιο θά μπορούσαν νά εκκλησιασθούν. Άνάμεσα σε αυτούς και ένας Έλληνας χρυσός παραολυμπιονίκης του Άκοντισμού, ό όποιος βρισκόταν την περίοδο αύτη στην Τυνησία για άγώνες στους όποιους κέρδισε άκόμα δύο χρυσά μετάλλια.

Δέν θά ξεχάσω τις άγωνίες και τις μέρμνες του έκει Μητροπολίτου για τό ποίμνιό του τό όποίο είναι διάσπαρτο σέ τέσσερις Ίσλαμικές χώρες (Τυνησία, Άλγερία, Μαρόκο και Μαυριτανία) και τις προσπάθειές του για την πνευματική οικοδόμηση των πιστών, άλλά και την συντήρηση των έναπομεινάντων Ναών.

Άναχώρησα πλήρης έμπειριών και συναισθημάτων, άλλά και προβληματισμών για τόν όρθόδοξο κληρικό, την παρουσία του και τόν ρόλο του στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Ίδιαίτερη εύγνωμοσύνη όφειλω σέ όσους συνετέλεσαν στό νά πραγματωθεί ή μετάβαση μου έκει. Συγκεκριμένα, στον Ποιμέναρχη μας κ.κ. Ιερώνυμο, για την άδεια και εύλογία του, τόν Μητροπολίτη Καρθαγένης κ. Μελετίο, για την πρόσκληση και την φιλοξενία του και τους συνεφημερίους μου στην Άγία Μαρίνα πού έπωμίστηκαν και τό δικό μου μερίδιο των έφημεριακών καθηκόντων και ύποχρεώσεων.