

**ΝΑ ΜΗΝ
ΞΕΧΑΣΩ...**

...ή Ένορία μου με καλεῖ



ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Έτος 15^ο Φύλλο 9
26 Νοεμβρίου 2017

■ Υπεύθυνος Σεραφεΐμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης ■ Διγενή 20 & Άλ. Παναγούλη ■ Τηλ. 210 971 531 & 6977707404

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ



Άνακοινώθηκε από ημέρες στά πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων έκδηλώσεων φιλανθρωπίας στην ένορία, ή συλλογή τροφίμων για έμπεριστάτους.

Λέγω
έγω...

Μετά τον καταποντισμό στην περιοχή της Μάνδρας και Μεγάρων, έπεκτείνουμε από 21 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου την συλλογή υλικών αγαθών, τά όποια θά παραδοθούν όπου μας ύποδειξει ή Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνος. Παρακαλοϋμε τούς αγαπητούς ένορίτες, όπως ανταποκριθείτε στην έκκληση αυτή της έκκλησιαστικής κοινότητας της Αγίας Μαρίνης Ηλιούπόλεως και προσκομίζετε τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη άτομικής υγιεινής και γενικού καθαρισμού πρός ένιςχυση τών έμπεριστάτων άδελφών μας.



ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εφημέριος έβδομάδος: π. Βασίλειος Ταξιαρχιώτης.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 6:30 μετά τόν Έσπερινό.

> Έσπερινός, Σάββατο 2 και Κυριακή 3/12 στίς 18:00.

> Όρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ όρθρο από τίς 7:30 τό πρωί.

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, **Αποστόλου Ανδρέου**

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, **Πορφυρίου Κausοκαλυβίτου**

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ.

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ Έσπερινό από τίς 18:00.

Δευτέρα 27 έως Τετάρτη 29 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου.

Συμπληρώσετε **ΔΙΠΤΥΧΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ** ύπέρ Υγείας και Αναπαύσεως. Θά τά παραλαμβάνει ό Νεωκόρος.

Όσοι έπιθυμείτε αναλάβετε μία Λειτουργία και προσκομίζετε πρόσφορο, κόκκινο κρασί, λάδι, λιβάνι, άνθρακες και λαμπάδες.

Από τό κατάστημα «Μοναστηριακή αύλή»

και πρός διευκόλυνση Σας, θά διατίθενται όλα τα χρειώδη, έκτός πρόσφορου.

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου,

ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ Σοφονίου προφήτου.

A΄ Θεία Λειτουργία 6:30-9:30π.μ. Ναός Αγίας Μαρίνης,

B΄ Θεία Λειτουργία 9:45-11:00π.μ. Ναός Αγίου Νεκταρίου

> Κάθε Τετάρτη

Προσκύνημα τών Τερών Λειψάνων 07:30 - 20:30

Άπόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας στίς 20:00

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ

Κάθε Κυριακή στίς 11:00 και για άπόφοιτους Δυκείου στίς 19:00

> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Παρασκευή στίς 19:00 μέ τόν π. Ιωάννη.

> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00,

ό π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης θά μιλήσει στό Ναό μας.

> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00

ό π. Αύγουστίνος Σύρος θά συζητήσει μέ νέους.

> ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Άκόμα μία χρονιά θά άποστείλουμε όνόματα ζώντων

και τεθνεώτων πρός μνημόνευσή τους,

στό Άγιορείτικο κελί τών Ταξιαρχών Καρυών.

Όποιοι έπιθυμεί, μπορεί νά έπικοινωνήσει μέ τόν νεωκόρο του Ναού μας.

A. 21 Νοεμβρίου-10 Δεκεμβρίου συγκέντρωση τροφίμων για την Μάνδρα.

B. 10-20 Δεκεμβρίου συγκέντρωση ζαχαρώδων και χυμών, ατομικής συσκευασίας για τὰ δεκατιανά γεύματα τών παιδιών, στην Κιβωτό του Κόσμου.

Γ. Απογευματινή Φιλανθρωπική εκδήλωση με προσφορά άφεψήματος και ζωντανή Μουσική, θά γίνει τό Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 18:00, στην αίθουσα δεξιώσεων του Ναού μας «πρωτοπρεσβύτερος Σπυριδών Μανταδάκης».

Μέ εισητήριο 5 ευρώ, πρὸς ἐνίσχυση τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρίας Σκληρίνης κατά Πλάκας, γραφείο Ἀτικκῆς, θά βρεθοῦμε ὄλοι μαζί για τήν εκδήλωση τών αἰσημάτων ΑΓΑΠΗΣ μας, ἐνόψει τῶν Χριστουγέννων.

Τό ὄρος Πατέρα τῆς Ἀτικκῆς ἐπληξε στίς 15/11/2017, ἰσχυρή τοπική καταιγίδα και ἐν συνέχεια τὰ ὀρηκτικά νερά και ἡ λάσπη μέ τρομερή ταχύτητα, «ἐπνίξαν» τήν Μάνδρα, κατέστρεψαν δρόμους και ὁ, τι ἔβρισκαν στό διάβα τους. Φερτές ὕλες κατέβηκαν ἀπό τό βουνό, μέ ἀποτέλεσμα νά βουλώσουν ρέματα, ἀγωγοί, νά πλημμυρίσουν ὄλοι οἱ δρόμοι τῆς πόλης, σπίτια και καταστήματα και νά παρασυρθοῦν αὐτοκίνητα και ἄνθρωποι. 21 δηλωμένοι Ἕλληνες νεκροί και δέν ξέρουμε ἀν ὑπάρχον ἀκόμα ἀδήλωτοι πρόσφυγες ἢ μετανάστες ἀνάμεσα στούς νεκρούς ... ὄλα αὐτά ὡς συνέπεια τῆς ἀνθρώπινης παρέμβασῆς στίς διεξόδους τῶν χειμάρρων.

Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων ἔκανε μιά προσέγγιση πού αἰτιολογεῖ τό κακό. Ἀποσιπᾶσματα παραθέτουμε.

Ἔετι δεόμεθα ὑπέρ του διαφυλαχθῆναι τήν ἁγίαν ἐκκλησίαν ταύτην, τήν νῆσον ταύτην, και πάσαν πόλιν και χῶραν ἀπό λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ... και ρύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπιχειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς και ἔλεψαι ἡμᾶς. *Ἀγαπητοῦ μου Ἀδελφοί, Φρονῶ ταπεινά, ὅτι ζοῦμε πλέον «στούς ἔσχατους χρόνους»! Εἰσήλαμε πλέον στόν αἰῶνα τοῦ Ἀντιχρίστου, δηλ. στόν αἰῶνα τῆς ἀποστασίας ἀπό τό δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ὅποτε ὄλα αὐτά τὰ καταστροφικά φαινόμενα, τὰ ὁποῖα συμβαίνουν ἐδῶ και ἐκεῖ καθημερινῶς, συμβαίνουν για νά ἐκφράσουν τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ για τήν ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου. Σάν ἀπόδειξη τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου, ἀλλά και σάν ἐπιστέγασμα τῆς ταπεινῆς μου ἀπόψεως, στή συνέχεια σᾶς παραθέτω δύο σημαντικά ἀποδεικτικά στοιχεία:*

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ὈΡΠΑ ΜΗΔΕΝ!

«Ὁ ἀνώμαλος σύζυγος, ἔραστής τῆς ἀδερφῆς τῆς γυναίκας του!

Ὡς κοινωνία βουλιάζουμε, μέ τίς ἀξίες νά πηγαίνουν στόν πάτο τοῦ βαρελιοῦ ἀλλά δυσκολεύεσαι νά πιστέψεις ὅτι στό Γρεβνά, ἡ μία ἀδελφή τα ἔφτιαξε μέ τόν ἄντρα τῆς ἀδελφῆς τῆς, κι ὅτι ὁ τύπος αὐτός, πατέρας ἑνός παιδιοῦ, ἔκανε σέξ μέ τήν μία ἀδελφή και ἔβαξε ἀνοιχτή ἀκρόαση ν' ἀκούει τίς βρωμιές του ἢ πρῶνιν σύζυγός του κι ὁ ἔρμος ὁ πατέρας τους, πού φαινόταν στό δικαστήριο σάν νά θέλει ν' ἀνοίξει ἢ γῆ νά τόν καταπιεῖ.» (Πηγή: Ἐφημερίδα «ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ» 15/11/2017 ΤΟΥ Ν. ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ



Ο ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η ΔΙΔΑΧΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ

ΜΑΤΡΩΝΗΣ: Ρώτησαν τήν Ἁγία για τίς καταστροφές, πού προκάλεσε ὁ Κομμουνισμός στή Ρωσία: «Γιατί ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά κλείσουν και νά γκρεμισοῦν τόσες και τόσες ἐκκλησίες;». Και ἀπάντησε: «Αὐτό ἦταν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ λαός είναι σάν ὑπνωτισμένος, και μιά φοβερή δαιμονική δύναμη ἔχει μπει σέ

δράση. Βρίσκεται στόν ἄέρα, και διεισδύει παντοῦ. Παλιά, ἡ δαιμονική αὐτή δύναμη κατοικοῦσε στό ἄλλο και στό πυκνά δάση, ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι πῆγαιναν τακτικά στήν ἐκκλησία, φοροῦσαν και τιμοῦσαν τόν σατυρό. Τά σπίτια τοῦς ἦταν προστατευμένα ἀπό τίς εἰκόνες, τὰ κανδήλια πού ἔκαιγαν, τόν ἁγιασμό πού ἔκαναν... Τά δαιμόνια πετοῦσαν μακριά και φοβόντουσαν νά πλησιάσουν... Σήμερα ὄμως, τά σπίτια αὐτά ἀλλά και οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν γίνει κατοικητήριο δαιμόνων για τήν ἀπιστία τους και τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τόν Χριστό»

Ἀδελφοί μου και Παιδιά μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Οἱ καιροί, στοῦς ὁποῖους ζοῦμε, είναι χαλεποί! Σᾶς παρακαλῶ και σᾶς ἰκετεύω νά ζοῦμε μέ προσευχή και μέ μετάνοια. Νά ξαναγυρίσουμε στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ! Ὡς ἄνθρωποι, ἁμαρτάνουμε βεβαίως! Ἀλλά και μετανοοῦμε! Πηγαίνουμε στόν ἱερέα και Ἐξομολόγο μας και ὁμολογοῦμε τίς ἁμαρτίες μας! «Ἡμάρτηκα τῷ Κυρίῳ» ἀναφωνοῦμε και ζητᾶμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ! Τότε φεύγουμε ἀνάλαφροί ἀπό τίς ἐνοχές μας! Τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μᾶς συγχωρεῖ! Και συνεχίζουμε τόν ἄγωνα μας, τόν ἄγωνα κατά τῶν παθῶν και τῆς ἁμαρτίας! Πατρικά σας συμβουλευέ νά ἐφαρμόσουμε αὐτό πού ὁμολογοῦμε κατά τήν Γονυκλισία τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς: **«Κύριε, Σοί μόνο ἁμαρτάνουμε, ἀλλά και Σοί μόνο λατρεύομεν! Οὐκ οἶδαμε Θεῷ ἄλλοτρίω τᾶς ἑαυτῶν χείρας διαπετάειν, Δέσποτα!».** Δηλαδή Κύριέ μας, εἴμαστε παιδιά Σου! Παλιόπαιδα ἴσως, ἀλῆτες, τιποτένιοι, ἀλλά ΔΕΝ ΦΥΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ! Δέν μιμηθήκαμε τόν Ἄωστο υἱό! Δέν λατρεύουμε ἄλλο Θεό! Σέ Σένα ἁμαρτάνουμε, ἀλλά και Ἐσένα μόνο λατρεύομε! Συγχώρεσε μας!

ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, Ἀδελφοί μου,

Ἄγιον, 16 Νοεμβρίου 2017

+ ὁ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ»