



Να μην ξεχάσω ... η Ενορία μου με καλεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Έτος 5^ο Φύλλο 10^ο

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Υπεύθυνος: Πρεσβύτερος Σεραφεΐμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης

τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404 - email: sedimitriou@gmail.com

Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά. Ζητήστε το, από agmarinaiioulpolis@gmail.com

ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ 2007

Αγαπητά μου παιδιά,

Αυτές τις μέρες σας καλώ όλους να συμβάλετε στον Έρανο της Αγάπης που γίνεται σε όλες τις ενορίες της Αρχιεπισκοπής μας. Σας υπενθυμίζω το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο που γίνεται, τόσο σε κάθε ενορία χωριστά όσο και στα φιλανθρωπικά ιδρύματα που λειτουργούν με ευθύνη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Φτωχοί, άρρωστοι, άστεγοι, μετανάστες, ηλικιωμένοι, φυλακισμένοι βρίσκουν στην Εκκλησία καταφύγιο για την αντιμετώπιση των αναγκών τους. Οι ανάγκες τους είναι πολλές και μεγάλες, και ικανοποιούνται χάρη στη δική σας συμβολή. Χωρίς αυτήν κανένα ίδρυμα δεν μπορεί να λειτουργήσει και καμία ανάγκη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Μία πρώτη σκέψη που κάνει όποιος ακούει τα παραπάνω είναι ότι η Εκκλησία μας δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που παρακαλούν να τους βοηθήσουμε, και εμείς ανταποκρινόμαστε στο αίτημα τους. Έτσι όμως σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι. Καθένας που έχει συνείδηση ότι ανήκει στο γένος των ανθρώπων σκέφτεται ότι σήμερα έχει υλικές δυνατότητες, έχει υγεία, έχει δουλειά, έχει σπίτι αλλά αύριο μπορεί να του λείψει κάτι από αυτά ή και όλα. Η σκέψη αυτή τον φέρνει κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, γιατί η ανάγκη αυτή μπορεί αύριο να γίνει και δική του. Έτσι σκέφτονται όλοι οι λογικοί άνθρωποι, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους.

Σε μας όμως τους χριστιανούς τα πράγματα είναι διαφορετικά, αντίστροφα. Ο Χριστός μας διδάξε ότι εμείς έχουμε ανάγκη να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Εμείς έχουμε ανάγκη να τους υπηρετήσουμε, εμείς βοηθήσουμε όταν τους συντρέχουμε. Σε αυτό διαφέρουμε από τους άλλους. Δεν είναι τυχαίο που ο Έρανος της Αγάπης γίνεται αυτές τις μέρες, τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και πήρε τη μορφή κάθε ανθρώπου που έχει ανάγκη. Γι' αυτό και στην παραβολή της Κρίσεως μιλάει σε πρώτο πρόσωπο: «...εγώ πείνασα και μου δώσατε να φάω, εγώ διψάσα και με ποτίσατε, εγώ ήμουν ξένος και με συμμάζεψατε, εγώ ήμουν στη φυλακή και άρρωστος και ήρθατε να με δείτε... εγώ ο ίδιος». Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και πήρε πάνω του τις δικές μας αμαρτίες, τις δικές μας ευθύνες και τη δικιά μας κατάντια. Και αυτά τα έκανε δικά του: Πεινάει, διψάει, έχει ανάγκη από ρούχα, βρίσκεται στη φυλακή, αρρωσταίνει, πεθαίνει τελικά πάνω στον Σταυρό. Δε γεννήθηκε στη φάτνη της Βηθλεέμ; Δεν έφυγε στην Αίγυπτο καταδιωκόμενος; Δεν έζησε δουλεύοντας, σαν ένας βιοπαλαιστής;

Με την ενανθρώπιση του Θεού και την πορεία του προς τον Σταυρό και τον θάνατο, οι ανάγκες των ανθρώπων πήραν τόση αξία, που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί ακατανόητο είναι το μυστήριο του Χριστού. Ότι ο Χριστός έκανε δικό του από τα ανθρώπινα αυτό πήρε την αξία που έχουν τα θεϊκά. Γι' αυτό και όσο περισσότερο συνειδητοποιεί κανείς τις ανάγκες των ανθρώπων, όσο τις βιώνει και τις υπηρετεί, τόσο πιο πολύ δέχεται τη χάρη του Θεού μέσα του. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί για την περίπτωση αυτή τη λέξη «παρακλήση». «Παρακαλούνται» οι άνθρωποι, παρηγορούνται, όταν παρηγορούν τους αδερφούς.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της παρηγορίας μας όταν βοηθάμε τους άλλους ανθρώπους; Είναι ότι γινόμαστε ευαίσθητοι, αποκτούμε καρδιά σαν το κέρι που λιώνει. Τέτοια θέλει η καρδιά μας ο Θεός. Για να αποκτήσουμε τέτοια καρδιά, πρέπει να αγωνιστούμε ελεωνώντας τους άλλους. Αρχίζουμε υπακούοντας στην εντολή του Θεού για ελεημοσύνη. Αυτό γίνεται με κόπο και δυσκολία, επειδή δεν το θέλει η καρδιά μας, αλλά είναι δική μας ανάγκη και πρέπει να επιμεινουμε. Σιγά-σιγά η ελεημοσύνη γίνεται εντελώς φυσική και τότε ανοίγουμε τα χέρια μας αυθόρμητα και χωρίς να το σκεφτόμαστε. Η παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας γίνεται πραγματικότητα και υπηρετούμε τους αδερφούς σαν τον ίδιο τον Χριστό που πάσχει. Αποκτούμε τη δυνατότητα να τον αναγνωρίζουμε όταν έρχεται δίπλα μας ως αναγκείμενος. Αποκτούμε μάτια και αυτιά και καταλαβαίνουμε τα παθήματα των άλλων.

Στην εποχή μας τα λόγια του Χριστού ότι βρίσκεται σε ανάγκη κατανοούνται σαν απαίτηση για κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Η κοινωνική πρόνοια και η αλληλεγγύη θεωρούνται πράγματα αυτονόητα. Ψωμί, νερό, ρούχα δεν επιτρέπεται να λείπουν από κανέναν. Λίγοι όμως το συνδέουν αυτό με τη δική τους προσωπική ευθύνη και ευαισθησία. Οι περισσότεροι το αφήνουμε στα χέρια του κράτους, της κοινωνίας, της Εκκλησίας κ.λπ.

Δύσκολα κατανοούμε την απόσταση που χωρίζει από τον ίδιο τον Θεό που θέλουμε να κάνουμε από αυτό που πράγματι κάνουμε. Για να καλυφθεί αυτή η απόσταση απαιτείται η δική μας συμμετοχή, που όπως είπαμε είναι δική μας ανάγκη. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το σκεφτόμαστε με άνεση. Ότι δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε αργότερα, ότι μπορούμε να δίνουμε όταν έχουμε, ότι μπορούμε να λέμε πως να άλλοι θα δώσουν.

Όχι μόνο λοιπόν δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μ' αυτό τον τρόπο, όχι μόνο δεν πρέπει να περιμένουμε να μας χτυπήσουν την πόρτα οι φτωχοί για να τους βοηθήσουμε, αλλά, αντίθετα, έχουμε υποχρέωση, ως μαθητές του Χριστού, να ψάξουμε εμείς και να τους βρούμε. Και αν τα δάκρυα τους δε φαίνονται, έχουμε εμείς υποχρέωση να τα ανακαλύψουμε και με πολλή προσοχή και διακριτικότητα να σταθούμε δίπλα τους. Στο πρόσωπο τους, να είμαστε βέβαιοι, κρύβεται ο ίδιος ο Χριστός. Και ο φετινός Έρανος της Αγάπης είναι πρόσκληση να ανταποκριθούμε στη δική μας ανάγκη. Η συμμετοχή μας σ' αυτόν προκύπτει από την πίστη μας στον Χριστό και την ευθύνη που πηγάζει απ' αυτήν. Συμμετέχοντας στον Έρανο της Αγάπης προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη γιορτή που έρχεται, για τη γιορτή των Χριστουγέννων.

Μετά πατρικών ευχών

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Α ΓΙΩΡΓΙ Ε ΥΓΙΑ. προσευχόμαστε σήμερα για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού Βαρβάρας Χαραλαμπίκη 9.45 π.μ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κάθε Πέμπτη στην αίθουσα της οδού Γερανίων, και ώρα 5 μ.μ., γίνεται συνάντηση γυναικών, κατά την οποία θα αναπτύσσονται θέματα Εκκλησιαστικού και Πνευματικού ενδιαφέροντος, με την ευκαιρία της Οσιοπάτης Μοναχής Αλεξίας, της Μονής Γυαπημένου Βοιωτίας.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακή μετά την Β' Θεία Λειτουργία.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΔΑΜΑΡΙΣ

Τα παιδιά του Δάμαρις, - ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για άτομα με πνευματική αναπηρία - ζωγράφισαν και έφτιαξαν ευχετήριες κάρτες για τα Χριστούγεννα. Αγοράζοντας τες στην τιμή των €5,00, σε πακέτο των 10 καρτών με αντίστοιχους φακέλους, ενισχύουμε το ίδρυμα και τα παιδιά μας.

Το φλουρί της Αγιοβασιλόπιτας

Η ενορία μας παρέλαβε 50 τεμάχια από αυτό το φλουρί, που είναι ασμένιο αμφίλογο κόσμημα, με τις εικόνες του Αγίου Βασιλείου και της Παναγίας, Θα τα διατεθεί υπέρ του Ναού, αντί του ποσού των €10,00 (δέκα ευρώ). Λόγω περιορισμένου αριθμού όσοι επιθυμείτε, το παραλάβετε εγκαίρως από την κν Σπανάκη, για να είναι ευλογία για κάθε έναν που θα το λάβει από την Αγιοβασιλόπιτα ή θα του το κάνετε δώρο.

Χαρτί πλαστικό αλουμίνιο μπαταρίες πάντα ανακύκλωση

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Εφημέριος Εβδομάδος: π. Εμμανουήλ Βασιλάκης

Στις Θ. Λειτουργίες οι πατέρες Σεραφεΐμ Δημητρίου & Σεραφεΐμ Καλογρόπουλος & π. Βασίλειος Τάσιαρχίτης

Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος

Εκτός των μεγάλων εορτών οι ακολουθίες & οι Θ. Λειτουργίες θα τελούνται στο παρεκκλήσι του Αγ. Νεκταρίου

Εσπερινός Σάββατο έως Πέμπτη στις 5:30 το απόγευμα.

Ιερό Σαρανταλειτουργό Χριστουγέννων - Όρθρος,

& ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ καθημερινά 7:30 το πρωί.

Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να αναλάβετε από μία λειτουργία. Θα δηλώσετε στο γραφείο του Ναού μας ποια μέρα επιλέγετε και θα προσκομίσετε από την παραμονή πρόσφορο, γλυκό κόκκινο κρασί, λάδι, λιβάνι, καρβουνάκια και από 2 ή 3 κεριά Αγίας Τραπέζης (μικρές λαμπάδες). Αυτό έχει σκοπό να υπάρχουν καθημερινά τα απαραίτητα για την τέλεση της Θ. Λειτουργίας, αλλά και να είναι ουσιαστικό αληθινό το «τα σα εκ των σων Συ προσφέρομεν» για τον καθένα από εμάς.

Τα παραπάνω είδη, εκτός του πρόσφορου που συνιστούμε να είναι ζυμωτό, μπορείτε να προμηθευτείτε από την έκθεση του Συλλόγου, δίπλα στο Ναό ενισχύοντας τους σκοπούς του.

Κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες

Α' Θεία Λειτουργία 6:30-9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης,

Β' Θεία Λειτουργία 9:45-11:00π.μ. Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου

Κάθε Τετάρτη

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 - 22:00

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 5.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.

ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

Κάθε Παρασκευή

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

στο παρεκκλήσι του Αγίου μας.

Επόμενες Αγρινιές στο Ναό μας

22>23 Δεκεμβρίου, Όρες Χριστουγέννων

16>17 Ιανουαρίου, Αγ. Αντωνίου, 10>11 Φεβρουαρίου Αγ. Βλασίου

Κυκλοφόρησε από την Ενορία μας

το νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2008.

Αφιερωμένο στα 10 έτη από την μεγάλη δωρεά του ακινήτου της Ζαχαρούλας Τάτση στο Ναό μας. Τιμή 3 ευρώ.

Κυκλοφόρησαν ακόμα 2 ημερολόγια τοίχου όμοια με τα περσινά. Το ένα σε σχήμα πυραμίδας. Μπορεί να γίνει & επιτραπέζιο & έχει εικόνες των αγίων κάθε μέρας. Τιμή 5ευρώ.

Προμηθευτείτε τα ημερολόγια από τους υπευθύνους

στο Ναό ή την κα Ελένη στο Κοιμητήριο.

Είναι όμορφο δώρο σε φίλους και γνωστούς.

