



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ... η ενορία μου με καλεί

Έτος 20^ο - Φύλλο 2ο – 9 Οκτωβρίου 2022

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διεύθυνση: Δ2γενή 20, 163 44 Ήλιούπολη.

Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ένορίας μας www.agmarina.gr ή στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Αγία Μαρίνα Ήλιουπόλης ή ζητήστε να το αποστέλλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ck.agmarina@gmail.com



ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Έφημέριος εβδομάδος: οί πατέρες έκ περιτροπής.

Νηστειοδρόμιο: Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία ανέλαιος ή ως όριζει ο πνευματικός.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

- > **Έσπερινός**, καθημερινά στις 18:00
- > **Όρθρος** καθημερινά στις 9:00
- > **Παρακλήσεις** στις 18:00 Τετάρτη στην Αγία Μαρίνα Παρασκευή στον Άγιο Νεκτάριο

> **Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων**

Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30

> **Θεία Λειτουργία με όρθρο από τις 7:30**

Τετάρτη 12/10, πάντων τῶν ἐν Ἀθήναις ἁγίων

Παρασκευή 14/10, Θεράποντος Κύπρου, ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς

Σάββατον 15/10 Λουκιανοῦ πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας Βάρσου ὁμολογητοῦ Ἐδέσσης

> **ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ** - Κυριακή Δ' Λουκά 16/10,

Πατέρων Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου.

Α' Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Ἀγίας Μαρίνης

Β' Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ. Ναός Ἀγίου Νεκταρίου

«Ἡ γωνιά τῆς Παναγίας τῆς Ἀκαθῆς».

Λειτουργεῖ στήν γωνιά τῶν ὁδῶν Διγενῆ 12 καί Καρέα τό κατάστημα διάθεσης μεταχειρισμένων ρούχων, κάθε Τρίτη καί Πέμπτη 11.30 ἕως 13.00μμ. καί Παρασκευή 5.00μμ. ἕως 6.30μμ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ γιά τήν ἀδιάκοπη προσφορά ρούχων, τὰ ὁποῖα προωθοῦνται σέ φυλακές, ἰδρύματα ψυχικῆς υἰείας καί ἄλλες ὀργανώσεις γιά παιδιά. Μπορεῖτε ΟΛΟΙ νά προμηθευτεῖτε ρουχισμό καί ὑπόδηση σέ ἄριστη κατάσταση μέ 2,00 Οἱ ἄποροι καθ' ὑπόδειξη τοῦ ἐνοριακοῦ φιλοπτώχου, μποροῦν νά λαμβάνουν δωρεάν ἕως καί 25 τεμάχια μηνιαίως κατὰ ἄτομο, κάθε 3 μήνες.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, 9:00 - 13:00

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ Ή ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

Στήν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε

μαγειρικά λίπη καί ἔλαια, ηλεκτρικές στήλες καί λαμπτήρες

Ὁ Ναός μας παραμένει ἀνοικτός ἀπό 7:30 μέχρι 19:30 καί τίς Κυριακές ἀπό 6:30 – 18:30. Τό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 18:30-19:30. Γιά κάθε διοικητική πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νά ὀρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μέ τόν ἐφημέριο.

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ίερωνύμου Β' για τή νέα κατηχητική χρονιά



Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς Ἀθήνας
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου κατηχητικοῦ ἔτους 2022-
2023

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ σύγχρονη ἑλλαδικὴ κοινωνία συνταράσσεται τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀπὸ γεγονότα καὶ ἀποτρόπαιες πράξεις βίας καὶ ἀπαξίωσης τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ προσωπικότητας.

Διάφορες μορφές βίας, ποὺ φθάνουν μέχρι τὸ σημεῖο τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῆς ἀφαίρεσης τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Φανερῶνεται ξεκάθαρα πὼς ὅταν λησμονοῦμε τὸν Θεό, τότε δυστυχῶς ὑποτιμοῦμε καὶ τὴν εἰκόνα Του, δηλαδὴ τὸν ἄνθρωπο.

Παρατηροῦμε μὲ ἀγωνία τὴν κατηφορικὴ πορεία, ἀλλὰ ὄχι μὲ σταυρωμένα χέρια. Ἐγκλωβισμένοι μέσα σὲ ἓνα πλέγμα ἀδιαφορίας καὶ ἀποξένωσης, ἐπιζητοῦμε ὅλοι νὰ σταθοῦμε ἀπέναντι στὸ πρόβλημα καὶ νὰ ἀναζητήσουμε λύσεις.

Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν ἔχει κάποια ἀόριστη ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Χριστὸς εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Στὸ πρόσωπό Του λοιπὸν ἀποκαλύπτεται ὁ αὐθεντικὸς ἄνθρωπος, τὸ ἀνυπερβλήτο μέγεθος τῆς ἀξίας του, ὁ ὑπερούσιος προορισμὸς του. Στὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου φανερῶνεται πὼς ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μία ἀπλή βιολογικὴ ὑπόσταση, ἀλλὰ «ἐν σαρκὶ περιπολῶν Θεός», ἓνας «ἐν ἑτέρα μορφῇ Χριστός».

Σὲ κάθε ἐποχὴ ἀλλὰ κυρίως στοὺς ὀριακοὺς καιροὺς μας, ἡ Ἐκκλησία προσφέρει ὡς μοναδικὴ πρόταση διεξόδου ἀπὸ τὰ ποικίλα ἀδιέξοδα τὴν ἀληθινὴ καὶ εἰλικρινῆ πίστη στὸν Χριστό.

Γι' αὐτὸ καὶ τοῦτες τίς ἡμέρες, ποὺ ξεκινᾷ μία νέα κατηχητικὴ χρονιά σὲ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς μας, νιώθω ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπευθυνθῶ καρδιακὰ στοὺς γονεῖς καὶ νὰ τοὺς καλέσω πατρικὰ νὰ ἐμπιστευθοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ ἀναλογισθοῦν τὰ πνευματικὰ ὀφέλη τῆς πρότασης ζωῆς ποὺ προσφέρει.

Περισσότερο ἀπὸ ὅποτεδήποτε ἄλλοτε πόσο ἀναγκαῖα εἶναι ἡ ἐκ νέου γνωριμία ὅλων μας, μικρῶν καὶ μεγάλων, μὲ τὸν Θεό, ὁ ἐπανευαγγελισμὸς ποὺ θὰ μᾶς δώσει καὶ πάλι προοπτικὴ ἐλπίδας καὶ νίκης, ἀνοίγοντας ὀρίζοντες αἰσιοδοξίας!

Ὅπως καὶ οἱ πρόγονοί μας πάντοτε ἐφάρμοζαν στὴ ζωὴ τους, ἄς στρέψουμε τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του. Δὲν θὰ ἀπογοητευθοῦμε!

Γνωρίστε, σᾶς παρακαλῶ, τὸ ἔργο τῆς ἐνορίας σας, πλησιάστε τοὺς Ἱερεῖς μας καὶ ἐνημερωθεῖτε γιὰ τὴν λειτουργία τῶν δραστηριοτήτων ποὺ ἀφοροῦν στὰ παιδιά καὶ τοὺς νέους.

Οἱ Κατηχητὲς καὶ οἱ Κατηχήτριες καθὼς καὶ ὅλα τα Στελέχη τῆς ποιμαντικῆς τῆς νεότητος εἶναι ἔτοιμοι νὰ βοηθήσουν κι ἐφέτος τὰ παιδιά σας μὲ ἀγάπη, γιὰ νὰ προσεγγίσουν καὶ νὰ ἐμβαθύνουν στὰ ζωήρρυτα νάματα τῆς ὀρθόδοξης πίστεως στὸν Σωτῆρά μας Ἰησοῦ Χριστό.

Εὐχομαι ἡ νέα κατηχητικὴ χρονιά νὰ προσφέρει σὲ ὅλους πλοῦσιες καὶ μοναδικές ἐμπειρίες. Νὰ δώσει ἀπαντήσεις στὰ κρίσιμα ἐφηβικὰ ἐρωτήματα, οὐσιαστικὸ περιεχόμενο στίς προσδοκίες, ἀποκάλυψη ἐλευθερίας καὶ ἀγάπης στὴν ἀναζήτηση τοῦ βαθύτερου νοήματος τῆς ζωῆς.

Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά! Ὁ Θεὸς μαζί σας!

Βρεφονηπιακὸς Σταθμὸς Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Ἀπὸ τὸ 2000 λειτουργεῖ ἐνοριακὸς βρεφονηπιακὸς σταθμὸς «Ἁγία Μαρίνα», μὲ πρόγραμμα βασισμένο στίς ἀρχές τῆς πίστεως καὶ τοῦ ἔθνους μας γιὰ βρέφη καὶ παιδιά.

Διεύθυνση: Σαρωνικοῦ 12 καὶ Σολωμοῦ Τηλέφωνο: +30 210 9757403