



# ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ... η ενορία μου με καλεί

Έτος 20<sup>ο</sup> - Φύλλο 17ο – 22 Ιανουαρίου 2023

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διεύθυνση: Διγενή 20, 163 44 Ηλιούπολη.

Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ένορίας μας [www.agmarina.gr](http://www.agmarina.gr) ή στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Αγία Μαρίνα Ηλιούπολις ή ζητήστε να το αποστέλλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [ck.agmarina@gmail.com](mailto:ck.agmarina@gmail.com)

## ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023

### ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

**Νηστειοδρόμιο:** Τετάρτη 25/1 και Παρασκευή 27/1 κατάλυσις οίνου και έλαιου.

**Έφημέριος εβδομάδος:** οί πατέρες έκ περιτροπής.

#### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

> **Έσπερινός**, καθημερινά στις 17:00

> **Όρθρος** καθημερινά στις 9:00

> **Παρακλήσεις** στις 17:00

Τετάρτη στην Αγία Μαρίνα

Παρασκευή στον Άγιο Νεκτάριο

> **Προσκύνημα τών Ίερών Λειψάνων**

Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30

> Τό μνημόσυνο τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Χριστοδοῦλου +28.1.2008 καὶ τῶν ἡρώων τῶν Ἰμίων Χριστοδοῦλου, Παναγιώτου & Ἐκτορα + 31.1.1996, μετατείθεται καὶ θὰ τελεσθεῖ τὴν προσεχῆ Κυριακὴ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Βρεσθένης Θεοκλήτῳ.

> **Θεία Λειτουργία** με ὄρθρο ἀπὸ τίς 7:30

**Τετάρτη 25 Ἰανουαρίου,**

Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

**Παρασκευή 27 Ἰανουαρίου,**

Ἀνακομοιδῆ λειψάνων Ἰω. Χρυσοστόμου.

**Σάββατο 28 Ἰανουαρίου**

Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου ὁσίου

> **ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

**Κυριακὴ 12 Ματαθαίου (Χαναναίας)**

**Κυριακὴ 29 Ἰανουαρίου**

Ἀνακομοιδῆ λειψάνων Ἰγνατίου Θεοφόρου.

**Α' Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.**

Ναὸς Ἀγίας Μαρίνης

**Β' Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ.**

Ναὸς Ἀγίου Νεκταρίου.

Ὁ Ναὸς μας παραμένει ἀνοικτὸς ἀπὸ 7:30 μέχρι 19:30 καὶ τίς Κυριακὲς ἀπὸ 6:30 – 18:30. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30 & 18:30-19:30.

Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες), παρακαλοῦμε νὰ ὀρίζετε συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης με τὸν ἐφημέριο.

Στὰ κείμενα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, μνήμη του 25/1, μαζί με τὰ βαθιά θεολογικά νοήματα περιέχονται συχνὰ καὶ διδακτικὰ παραδείγματα ἀπὸ φανταστικά, ὑποτιθέμενα περιστατικά. Ἐνα τέτοιο παρουσιάζουμε στὴ συνέχεια.

Κάποιος λοιπὸν χλεύαζε μιὰ κουκουβάγια γιὰ μερικὰ ἀπὸ τὰ ιδιαίτερα γνωρίσματά της, πὺ τὴ διαφοροποιοῦν ἀπὸ τὰ ἄλλα πουλιά. Ἀπαριθμοῦσε ἕνα - ἕνα ἀπὸ αὐτά.

Ἡ κουκουβάγια, ἀντὶ νὰ τὰ παραδεχθεῖ, προσπαθοῦσε νὰ τὰ δικαιολογήσει καὶ νὰ τὰ ἀντικρούσει με εὐστοχο λόγο καὶ λογικοφανῆ ἐπιχειρήματα.

-Τί μεγάλο κεφάλι πὺ ἔχεις! Εἶσαι κεφάλαι!

-Τοῦ Δία τὸ κεφάλι νὰ δεῖς τί μεγάλο πὺ εἶναι, ἀπαντᾷ ἡ κουκουβάγια.

-Τί γαλαζωπά μάτια πὺ ἔχεις!

-Αὐτὰ τὰ μάτια μου εἶναι ὅπως τῆς γαλαζομάτας Ἀθηνᾶς.

-Καὶ ἡ φωνή σου εἶναι λυπητερή, θλιβερή καὶ στριγγιά, ὄχι εὐχάριστη.

-Ἡ φωνή ὅμως τῆς καρακάξας εἶναι πὺ ἄσχημη, ἀνταπαντᾷ πάλι ἡ κουκουβάγια.

-Πῶ πῶ καὶ κάτι ψιλοπόδαρα πὺ ἔχεις!

-Ναί, ἔτσι εἶναι τὰ δικά μου πόδια, ἀλλὰ τοῦ ψαρονιοῦ πῶς σου φαίνονται;

-Πρόσεξε, σοφή μου, τῆς λέει στὸ τέλος ὁ συνομιλητῆς της, ὅτι ἀπὸ αὐτὰ ἕνα μόνο ἐλάττωμα ἔχει τὸ καθένα τους. Ἐσὺ ὅμως τὰ ἔχεις ὅλα μαζί καὶ σὲ μεγάλο βαθμό, κουκουβάγια μεγαλοκέφαλη, με τὰ γαλαζωπά σου μάτια καὶ τὴ στριγγόφωνη, λυπητερή φωνή σου, κουκουβάγια μου ψιλοπόδαρη.

Σκόνταψε ἡ ταλαίπωρη κουκουβάγια καὶ δὲν ἤξερε τί νὰ ἀπαντήσει.

*Γρηγορίου Θεολόγου, Ποίημα ΚΗ', Κατὰ πλουτούντων, στίχ. 235-262, ΕΠΕ, τόμος 9ος, σελ. 362*

## **ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ**

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ**

«Ἡ ἀγάπη τοῦ π. Σεραφεῖμ, μᾶς ἀνέβασε στὸν οὐρανὸ, διότι ἡ καλοσύνη καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη, εἶναι δύο ἀγαθὰ πολὺ μεγάλα. Ἐν μέσῃ ἐκκλησίᾳ ὁμολογῶ: Μέγας εἶ Κύριε καὶ θαυμαστά τα ἔργα Σου καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων Σου. Πέρασαν ἀπὸ τότε 22 χρόνια. Ὅταν σᾶς ἀποχωρίστηκα πόνεσα πολὺ. Νὰ δοῦμε θὰ μπορέσω νὰ πῶ δύο λόγια. Αὐτὸς ὁ πόνος σὰν πληγὴ μὲ συνόδευε 22 χρόνια. Σήμερα ξανασυναντώμεθα κάτω ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ κάτω ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῆς Ἁγίας Μαρίνης καὶ εἴμαστε πανευτυχεῖς.

Δοξάζουμε τὸν Θεὸ γιὰ τὰ μεγαλεῖα του καὶ εὐχαριστῶ ἐκ βάθους ψυχῆς τὸν πάτερα Σεραφεῖμ, ὁ ὁποῖος μερικὰ πράγματα τὰ λέει πιὸ δυνατὰ. Τὸν εὐχαριστῶ πάντα γιὰ τὴν ἀγάπη του καὶ γιὰ τὸ ὅτι εἶμαι ἐδῶ. Δοξάζω τὸ Θεὸ γιὰ τὸ ἔλεός του, οὐδέποτε πίστευα πῶς θὰ ἀξιωθῶ νὰ φτάσω σὲ ἓνα τόσο μεγάλο μυστήριον, σὲ μιὰ τέτοια ἀνωτάτη θέση. Ἄρα ὁ Θεὸς δὲν παραβλέπει. Πέρασα πολλά, βασανίστηκα πολὺ ἐπὶ τῶν κυμάτων, ἀλλὰ τώρα ἀργά, σιγανά, μπαίνω στὸ λιμάνι τοῦ Θεοῦ. Καὶ εἶμαι γι' αὐτὸ πανευτυχής. Λέγω πολλές φορές, ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ βάσανα, ἀσθένειες καὶ πολλὰ ἄλλα, διότι μᾶς ἀγαπᾷ. Ὅχι ἐπειδὴ εἴμεθα ἄξιοι, σπουδαῖοι, μεγάλοι, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἐκεῖνος εἶναι Μέγας καὶ Φιλάνθρωπος καὶ Πολυέλαιος. Νὰ εὐχαριστήσω ἐκ βάθους ψυχῆς τὸν παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν μας πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον γιὰ τὴν ἀγάπη του, νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν πατριάρχην Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρον γιὰ τὴν στοργή του, νὰ εὐχαριστήσω μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς καρδιᾶς μου τὸν μακαριώτατον ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, ποὺ ὅπως εἶπα στὴν ἡμέρα τῆς χειροτονίας μου εἶναι οὐράνιοι ἄνθρωποι καὶ ἐπίγειοι ἄγγελοι. Τοὺς εἶμαι γιὰ πάντα εὐγνώμων ποὺ μὲ ἔφεραν σὲ αὐτὴ τὴν θέση. Εὐχαριστῶ τὸν πατέρα Σεραφεῖμ, τὸν πατέρα Χερουβὶμ, τὸν πατέρα Εὐσέβιον, τὸν πατέρα Βασίλειον καὶ τὸν πατέρα Ἰωάννην γιὰ τὶς προσευχὰς τους, διότι στὰ χρόνια αὐτὰ τὰ κουραστικὰ καὶ στενόχωρα, τὰ ὁποῖα πέρασα, ἦσαν καὶ εἶναι κοντὰ μου καὶ μὲ τὶς προσευχὰς τους. Καὶ τοὺς παρακαλῶ νὰ προσεύχονται γιὰ πάντα καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ προσεύχεστε καὶ ἐσεῖς, διότι πραγματικὰ εἶστε ἀνεκτίμητοι, μοναδικοὶ καὶ ἀνεπανάληπτοι. Καὶ ὅπου καὶ ἂν ἦμουν καὶ ὅπου καὶ ἂν βρισκόμουν καὶ ὅπου κι ἂν εἶμαι καὶ βρίσκομαι σᾶς εὐγνωμονῶ. Naί, σᾶς εἶμαι εὐγνώμων γιὰ τὴν ἀγάπη σας. Γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ τότε, ἀγαπητοῖ μου ἐνοριῆτες, δείξατε. Γιὰ τὴν ἀγάπη σας μὲ τὴν ὁποῖα πραγματοποιήσαμε τότε πολλὰ καὶ φτιάξαμε τὰ μεγαλεῖα του ναοῦ. Νὰ σᾶς σκεπάζει ὁ Θεός, νὰ σᾶς διαφυλάττει καὶ νὰ σᾶς χαρίζει ὅλα τα καλά. Ἐγὼ ὅποτε μπορῶ, ἐπειδὴ ὁ πατέρας Σεραφεῖμ εἶναι δυνατὸς καὶ ἀπαιτητικὸς καὶ βιαστικὸς, ὅποτε καὶ ἐκεῖνος μπορεῖ, θὰ ἔρχομαι κατὰ καιροὺς νὰ σᾶς βλέπω γιὰ νὰ ἐνθυμοῦμαι λαμπρὲς ἡμέρες καὶ γιὰ νὰ ἐνθυμοῦμαι τὴ σημερινὴ πανέμορφη ἡμέρα ποὺ εἶναι σὰν τὰ ἅγια Θεοφάνια καὶ σὰν τὸ Πάσχα.

Μπροστὰ μας εἶναι σήμερα ἓνας μέγας ἅγιος. Ὁ ἅγιος, ὁ Μέγας Βασίλειος, ἐπίσκοπος Καισαρείας, θὰ ἔπρεπε τὸ παράδειγμά του νὰ τὸν βλέπουμε μέρα καὶ νύχτα μπροστὰ μας. Θὰ ἔπρεπε νὰ περπατᾶμε ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι πάνω στὰ χνάρια του, γιατί ἐκεῖνος ἦταν ἓνας Ἅγιος ποὺ ἀγάπησε πολὺ τὸ Θεό. Τὰ ἔδωσε ὅλα διὰ τὸν Θεόν. Λαμπρὸς στὸ λόγο, λαμπρὸς στὰ συγγράμματα, ἀλλὰ πρὸ πάντων λαμπρὸς στὴν ἀγάπη. Λέω πάντα ὅπου κι ἂν εἶμαι ἓναν λόγο, μόνο ἡ ἀγάπη μένει, ὅλα τα ἄλλα εἶναι καπνός. Ἐκεῖνος πράγματι ἔμεινε στὴν ἱστορία μας μὲ δύο μεγάλα προσόντα ποὺ εἶχε, τὴν ἀγάπη του καὶ τὴν σοφία. Ἦταν σοφὸς ἐπίσκοπος, ἀλλὰ δὲν ἔμεινε στὰ βιβλία καὶ στὰ κηρύγματά του. Προχώρησε πέρα ἀπὸ αὐτὰ καὶ ἔφτιαξε μιὰ ὀλόκληρη πόλη τὴν λεγόμενὴ Βασιλειάδα. Ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς καλεῖται νὰ μιμηθεῖ τὸν Ἅγιο. Καλούμεθα νὰ μιμηθοῦμε τὸν Ἅγιο πρῶτα ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ καὶ μετὰ ἐσεῖς οἱ λαϊκοί. Νὰ πάρουμε τὶς ἀρετὲς του, νὰ τοῦ μοιάσουμε στὴν ἁγιοςύνη. Ἡ ἁγιοςύνη εἶναι τὸ πρῶτον καὶ μετὰ κάθε ἄλλο. Ζοῦμε σὲ ἓναν κόσμον παρανοϊκόν, τερατώδη, αὐταρχικόν κόσμον. Ζοῦμε καὶ καλούμεθα ἐμεῖς οἱ πιστοί, νὰ δώσουμε παντοῦ τὴν μαρτυρία τῆς ἀγάπης, τῆς πίστεως καὶ τῆς ἁγιοςύνης, στὸ σπίτι μας, στὸν κύκλον μας, στὴ γειτονία μας, στὸν κόσμον, διότι ὁ κόσμος ἔχει γίνει θηριώδης. Λέει ἓνας ἅγιος, ὅταν ὁ κόσμος φεύγει κοντὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ ἡ θηριώδης γίνεται ἡ δαιμονιώδης. Σήμερα αὐτὸς εἶναι ὁ κόσμος. Ἐμεῖς θὰ ἀκολουθήσουμε τὸ δρόμον τοῦ Σταυροῦ, ὅπως ὁ Χριστὸς μᾶς εἶπε: Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἔλθειν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖτω μοί».