



Οἱ Ἅγιοι Πάντες



Τὴν Παρασκευὴ τῆς εβδομάδας τῆς Πεντηκοστῆς, ἔχοντας ὡς συνοδούς δύο πατέρες Δαμασκηνούς, σταθήκαμε στὸν «μαύρο γάτο», εἶναι παραδοσιακὴ ταβέρνα στὸ Παγκράτι τῶν Ἀθηνῶν καὶ εἶπαμε νὰ τιμήσουμε τὴν ἀπόλυτη Παρασκευή, μὲ γεῦμα ἀρτύσιμο. Κοιτώντας γιὰ τραπέζι, εἶδαμε ὅτι ὁ χώρος εἶχε σὲ σχῆμα Γ τραπέζια μὲ μία μεγάλη συνεστίαση. Στὸ ἓνα ἀπὸ αὐτά, μία χαριτωμένη γιαγιά ἀπὸ τοὺς συνδαιτυμόνες βλέποντάς μας, σηκώθηκε ἀμέσως ὀρθια νὰ ἀποδώσει τιμὴ στὴν Ἱερωσύνη.

Μὲ τὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ μου τὴν εἶδα, ἀλλὰ ἄκουσα καὶ τὴ διαπίστωση τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν. Εἶδα πὼς κάποιος ἀπὸ τοὺς διπλανούς της, τῆς εἶπε νὰ καθίσει κάτω καὶ τὴν ἄκουσα νὰ ἀπαντᾷ “μὰ εἶναι παπᾶδες”

Προγᾶμος ἦταν, ἀρραβῶνας ἦταν, μετὰ ἀπὸ γάμο ἦταν, πάντως σὰν μπήκε τὸ ζευγάρι χειροκρότησαν καὶ ὅλοι εἶπαν νὰ ζήσετε. Εἶπα καὶ ἐγὼ μὲ τὴν καρδιά μου μουσικὰ νὰ ζήσετε, ἀλλὰ σε ὅλο τὸ γεῦμα εἶχα τὴ σκέψη μου σὲ αὐτὴ τὴν εἰκόνα τῆς γιαγιάς, πού ὀρθώθηκε αὐτόματα στὴν θέα τῶν τριῶν ρασοφόρων. Δὲν τὴν ἔβλεπα στὴν διάρκειά τοῦ γεύματος, καθόταν πίσω μου. Κάποια στιγμὴ τὴν εἶδα νὰ περπατᾷ δίπλα μου καὶ νὰ πηγαίνει σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ τραπέζιου καὶ νὰ κάθεται δίπλα σὲ ἄλλους συγγενεῖς καὶ νὰ συζητᾷ μαζί τους. Τὴν εἶχα πᾶρε τὴν ἀπόφαση ἀπὸ πρὶν πού δὲν τὴν ἔβλεπα, ὅταν ὁμως τὴν εἶδα, σκεφτόμουν πὼς θὰ φτάσω διακριτικὰ κοντά της.

Φεύγοντας λοιπὸν τὴν πλησίασα καὶ τῆς

ζήτησα νὰ τῆς φιλήσω τὸ χέρι, λέγοντάς της ὅτι ἀξίζει αὐτῆς τῆς τιμῆς, γιατί τὸν Θεὸ τιμᾷ τιμώντας τὴν Ἱερωσύνη. “Ἔτσι εἶναι, ἔτσι εἶναι” μου ἀπάντησε. Τῆς ξαναφίλησα τὸ χέρι, «ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι πιὰ γιαγιά» τῆς εἶπα καὶ ἔφυγα, γιὰ νὰ μὴν μεταφέρουμε τὴν προσοχὴ ἀπὸ τὸ χαρούμενο ζευγάρι στὴν συμπαθέστατη γιαγιά, μὲ τὸ φυσικὸ χρῶμα στὸ μαλλί της, πιασμένο κόσμο καὶ με τὴν

“

Φεύγοντας λοιπὸν τὴν πλησίασα καὶ τῆς ζήτησα νὰ τῆς φιλήσω τὸ χέρι, λέγοντάς της ὅτι ἀξίζει αὐτῆς τῆς τιμῆς, γιατί τὸν Θεὸ τιμᾷ τιμώντας τὴν Ἱερωσύνη

βακτήρια νὰ τὴν βοηθᾷ στὴ βιάδιση.

Τώρα ἂν συζητηθεῖ ἡ κίνησή μου, ἓνα καλὸ κήρυγμα ἦταν στοὺς μεσηλικες καὶ νέους τῆς ταβλικῆς αὐτῆς συνάθροισης.

Αὐτὴ τὴν εὐλογημένη γιαγιά πού δὲν ἤξερα καὶ ἴσως δὲν θὰ ξαναδῶ σὲ αὐτὸ τὸν κόσμο, τιμοῦμε σήμερα ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων.

Γιατί αὐτοὶ εἶναι οἱ Ἅγιοι Δίπλα μας, πού δὲν τοὺς ξέχουμε, πού δὲν τοὺς δώσαμε ποτὲ τὴν πρέπουσα τιμὴ καὶ ἀξία.

Τῶν Ἁγίων τὴν Σύνεση τιμοῦμε, ἀπὸ τῶν νηπίων πού σφαγίασε ὁ Ἡρώδης ἕως καὶ αὐτῶν πού ἀνώνημοι παραμένουν ἑκατοντάδες δίπλα

μας στὶς δικές μας μέρες. Σὺζυγοὶ εὐλογημένοι, γιαγιάδες καὶ παππούδες, ἀλλὰ καὶ εὐλαβεῖς νέοι πού ἀπὸ ἀγάπη καὶ ὄχι φόβο, ἔχουν κάνει τὸ Εὐαγγέλιο πράξη Ζῶης. Μαζί τους, κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ γιὰ τοὺς ὁποίους πιὸ εὐκόλα καταγράφεται ἡ ἀγιότητα τους καὶ προβάλλεται ἀπὸ τὸν λαό.

Σήμερα λοιπὸν, δὲν γιορτάζουμε μόνο οἱ Κανέλες καὶ οἱ Γαρνυφαλῖες, ὁ Δίας καὶ ὁ Ἐκτορας πού δὲν ἔχουν ὁμόνημους Ἁγίους, ἀλλὰ γιορτάζουμε ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἅγιοι, οἱ διπλανοὶ μας ἅγιοι, οἱ ἀγνωστοὶ ἅγιοι 2019 χρόνων.



Εφημέριος εβδομάδος: π. Λάμπρος.

Νηστειολόγιο: Από την Δευτέρα μετά των Αγίων Πάντων έως 29 Ιουνίου έχουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Τετάρτη και Παρασκευή: ζηροφαγία. Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη: κατάλυσις οίνου και ελαίου. Σάββατο και Κυριακή: κατάλυσις ιχθύος. Κατά νεώτερη παράδοση, την οποία καταγράφουμε και στο έτήσιο ημερολόγιο της ενορίας, όλες τις ημέρες γίνεται ιχθυοφαγία και Τετάρτη και Παρασκευή κατάλυσις οίνου και ελαίου.

> Παράκληση για τους Μαθητές

Την Δευτέρα 24 Ιουνίου στις 19:00 θα γίνει η ακολουθία της Παρακλήσεως εις τὸν Ἰησοῦ Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς προαγωγικὲς καὶ ἀπολυτήριες εξετάσεις.

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τὸ πρωί.

- Δευτέρα 24/6

Γεννέθλιον τοῦ Προδρόμου.

- Σάββατο 29/6

Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἀποστόλων.

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κυριακὴ 30/6 Ἁγιορειτῶν, Σύναια τῶν 12 Ἀποστόλων.

Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30 π.μ.

Ναὸς Ἁγίας Μαρίας

Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00 π.μ.

Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου

> ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑΣ

- Κυριακὴ 30 Ἰουνίου 19:30

> Παρακλήσεις στὶς 19:00

Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα

Παρασκευή στὸν Ἅγιο Νεκτάριο

> Κάθε Τετάρτη

Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 07:30 - 20:00



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ...

Ἐνακύκλωση πτηνισμένων λαδιῶν καὶ μαγειρικῶν λιπῶν στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίας κάθε μέρα 7:30-19:30 στὴν εἰσοδο τοῦ Ναοῦ καὶ γιὰ ἐπιστοφὴ τοῦ δοχείου μεταφορᾶς κάθε πρωὶ 9-11 στὸ φιλόπτεχο.

Δελτίο τῆς Ι. Συνόδου γιὰ τὴν ἐτήσια συνέλευση τῶν λεγομένων “Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά”

Πραγματοποιεῖται στὴν Ἀθήνα στὶς ἀρχὲς τοῦ μηνὸς Ἰουλίου, ἡ ἐτήσια Συνέλευση Περιφερειακῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά».

Στὴν Πατρίδα μᾶς εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καὶ σεβαστὴ ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, τὴν ὁποία σέβεται πρωτίστως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Μὲ ἀφορμὴ τὴν προαναγγελθεῖσα συνέλευση, στὸ πλαίσιο τῆς ἐν Χριστῷ ποιμαντικῆς εὐθύνης τῆς γιὰ τὴν προφύλαξη τοῦ Ὁρθοδόξου Πληρώματος ἀπὸ τὴ δράση τῶν διαφόρων αἰρετικῶν, ἡ Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νὰ ὑπενθυμίσει τὰ ἀκόλουθα:

α) Ἡ Ἐταιρεία «Σκοπιά» τῶν λεγομένων «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» εἶναι ἡ αἰρετικὴ ἐκείνη ὀργάνωση, ἡ ὁποία κατὰ καιροὺς συνηθίζει νὰ μεταβάλλει τὶς διδασκαλίες τῆς. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἐσχάτως χρησιμοποιεῖ καταχρηστικῶς τὸν τίτλο «Χριστιανοὶ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», ἐνὼ παλαιότερα θεωροῦσε ὅτι τὸ ὄνομα «Χριστιανός» ἔχει καταστῆ «δυσῶδες» καὶ ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι «πλήρης ρυπαρότητας» (Σκοπιά, 1.3.1962, σ. 143. Φῶς Β σφ. 88, 288).

β) Ἡ «Σκοπιά» εἶναι ἡ αἰρετικὴ ὀργάνωση, ἡ ὁποία δὲν δίστασε νὰ διατυπώσει στὸ παρελθὸν πληθῶρα ψευδοπροφητιῶν σχετικῶς μὲ τὴ Δευτέρα Παρουσία καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσμου, μὲ ἀποτέλεσμα, ὄχι μόνον νὰ ἀποδεικνύεται ψευδοπροφήτης, ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν ἐγκαταλείψουν, ἰδίως μετὰ τὴν τελευταία ψευδοπροφητεία τοῦ 1975, ἑκατοντάδες χιλιάδες μέλη τῆς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

γ) Ἡ Ἐταιρεία «Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» ἔχει κάτ’ ἐπανάληψη δυσφημίσει διὰ τῶν ἐντύπων τῆς τῆ χώρα μᾶς σὲ διεθνῆς ἐπίπεδο ὡς χώρα στὴν ὁποία ἄρρηκτα δὲν γίνονται σεβαστὴ ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία.

Ἡ Ἐκκλησία σέβεται κάθε πρόσωπο, ἀσχέτως θρησκευτικῶν ἢ ἐθνικῶν πεποιθήσεων. Ἀγαπᾷ κάθε ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἀπορρίπτει τὴν πλάνη καὶ ἀντιτίθεται σὲ κάθε μορφή προσηλυτισμοῦ.

Ἐχοντας αὐτὰ ὑπ’ ὄψη ἡ Ἐκκλησία, καὶ ἐπιπλέον συνειδητώντας, ὅτι συγκεντρώσεις, ὅπως ἡ προγραμματιζόμενη ἀπὸ τὴν ἔταιρεία «Σκοπιά» νὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ὀλυμπιακὸ Στάδιο τὸν προσεχῆ Ἰούλιο, συνδυάζονται μὲ εὐρύτατης κλίμακας πολυεπίπεδες, προπαγανδιστικὲς, προσηλυτιστικὲς καὶ διαφημιστικὲς ἐνέργειες, προτρέπουμε τοὺς Ὁρθοδόξους Χριστιανούς, ὅπως ἐπιβάλλει τὸ ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, νὰ ἀγνοήσουν τὶς τυχόν προκλήσεις ἢ τὶς ποικίλες προσηλυτιστικὲς μεθοδεύσεις, ἀποφεύγοντας συγχρόνως οἰασδήποτε μορφῆς ἀκράτια συμπεριφορᾶ.