

**ΝΑ ΜΗΝ
ΞΕΧΑΣΩ...**

...ή **Ένορία** μου με **καλεῖ**



ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Έτος 17ο Φύλλο 26ο
29 Μαρτίου 2020

■ Υπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης ■ Διγενῆ 20 & Ἄλ. Παναγούλη ■ Τηλ. 210 9711 531 & 6977707404

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

**Μένουμε σπίτι !
Μένουμε στην
αγάπη του Θεού!**

Ὁ Καθηγητὴς Σωτήρης Τσιόδρας



εἰσηγήθηκε,
γιὰ τὸν
κορωναιό.
Ἔγραψε:
«Μαζὶ θὰ τὸ
περάσουμε.
Μαζὶ θὰ
νικήσουμε» Ἡ
Κυβέρνηση
τὸν ἄκουσε.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερά Σύνοδος τὸν συμβουλευτήκε. Ὁ πρωθυπουργὸς ἀποφάσισε «...ἀναστέλλονται οἱ λειτουργίες σὲ ὅλους τοὺς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας κάθε δόγματος καὶ θρησκείας. Ἐκκλησίες παραμένουν ἀνοικτὲς μόνο γιὰ ἀτομικὴ προσευχή. Ἡ προστασία τῆς δημόσιας υγείας ἐπιβάλλει ξεκάθαρες ἀποφάσεις». Οἱ Κ.Υ.Α ἐκδόθηκαν. Ἡ Ἑλλάδα προχωρᾷ μὲ ὑπακοή καὶ σύνεση. Ἐφημέριος θὰ βρῖσκεται στὸ ναό, κατόπιν τηλεφωνικῆς συννενοήσεως.

" Ἐποχὴ τοῦ Κορωναιοῦ"

Ξαφνικὰ, θὰ εἰπωθεῖ, ἀπὸ τὸ πούθενά καὶ ὅμως ἀπὸ κάπου, ἦρθε νὰ λάμψει μὲ φόβο καὶ θάνατο σὲ ὅλο τὸν κόσμο ὁ Κορωναιός. Ὅλοι νομίζαμε ὅτι δὲν θὰ ἐρχόταν στὴν πόρτα μας, κι ὅμως ἦρθε καὶ ἄλλαξε ὅλη τὴν πορεία τῆς ζωῆς μας. Ἐδῶ καὶ μέρες παρακολουθοῦμε ἀνήμποροὶ το πῶς οἱ ἄνθρωποι σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἐπηρεάζονται ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἄγνωστης προέλευσης ἰό. Ἡ σύγχρονη ἰατρικὴ φαίνεται ἀνίσχυρη νὰ τὸν δαμάσει, ἂν καὶ προσπάθεια καταβάλλεται ἀπὸ ἐπιστήμονες καὶ γιατροὺς γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὴν ἐπιδημία. Ὡστόσο, ἀναρωτιόμαστε εἰλικρινά, ἂν ὅσα χρήματα δίδονται γιὰ τὴν κούρσα ὀπλων δίδονται γιὰ ἰατρικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, ἴσως ὑπῆρχε θεραπεία γιὰ μιὰ κορῶνα ἀπὸ πολὺ καιρὸ πρὶν.

Ἐδῶ καὶ δεκαετίες, τὸ ἐγκλημα κατὰ τῆς φύσης, τῆς γῆς καὶ τῆς ἀτμόσφαιρας συνεχίζεται, μέσω τῆς παράλογης ἐκμετάλλευσης φυσικῶν πόρων καὶ τῆς ρύπανσης τόσο τοῦ ἀέρα, ὅσο καὶ τοῦ νεροῦ. Καὶ μετὰ φαχνόμαστε ἀπὸ τί ἀπειλεῖται ἡ υγεία μας;

Καὶ τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὸ ἐγκλημα κατὰ τῶν ζώων; Σκοτώνονται ἑκατομμύρια ζῶα ἀπὸ ἀνθρώπινη μανία. Παλιὰ πρὶν πᾶνε οἱ Εὐρωπαῖοι στὴν Ἀμερικὴ ἦταν οἱ Ἰνδιάνοι ποὺ κυνηγῆσαν γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν, ἐνῶ σήμερα οἱ λευκοὶ ἄνθρωποι κυνηγοῦν γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς σαδιστικὲς τοὺς ὀρμές. Τὸ ἐγκλημα κατὰ τῶν ζώων ἢ φύση δὲν τὸ συγχωρεῖ. Τώρα ἀπὸ τὰ σαδιστικὰ βασανιστήρια τῶν ζώων στὶς ἀγορές, τόσο στὴν Κίνα ὅσο καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμον ἔρχεται μιὰ προειδοποίηση γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος μέσω τοῦ Κορωναιοῦ, νὰ εἶναι πιὸ φιλεύσπλαχο πρὸς τὰ ἄλογα ζῶα.

Ὅμως πῶς μπορούμε νὰ εἶμαστε εὐσπλαχοὶ μὲ τὰ ζῶα, ὅταν δὲν εἶμαστε καν ὁ ἓνας ἀπέναντι στὸν ἄλλο; Παντοῦ, σὲ ὅλο τὸν κόσμον σὰν δαιμονικὴ δυσωδία, ἢ θρησκοληψία καὶ τὸ μῖσος μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ἔχει ἐξαπλωθεῖ ἢ ἀπληστία γιὰ αὐτὸ





τὸ ἐπίγειο καλὸ ἔχει συνθλίψει τὶς ἀνθρώπινες καρδιές, ἔτσι ὥστε γίναμε χειρότεροι ἀπὸ τοὺς λύκους. Γιὰ ἓνα μέτρο γῆς, ὁ ἀδελφὸς τσακώνεται μὲ τὸν ἀδερφὸ του, ὁ γείτονας δὲν μπορεῖ μὲ τὸν γείτονα του. Τὰ μεγάλα κράτη θέλουν νὰ χειραγωγήσουν μικρὰ καὶ νὰ τὰ ἐκμεταλλετοῦν, καὶ ἔτσι χωρὶς τέλος ἀπὸ σύγκρουση σὲ σύγκρουση, ἀπὸ πόλεμο σὲ πόλεμο, ἀπὸ μπελάδες σὲ μπελάδες.

Καὶ κανεὶς δὲν συνειδητοποιεῖ ὅτι αὐτὸ πού ἔχουμε, πρέπει νὰ τὸ μοιραστοῦμε μεταξὺ μας. Δὲν εἶναι μεγάλο ἔγκλημα στὸν 21 ὁ αἰῶνα μὲ σύγχρονη τεχνολογία καὶ μαζικὴ παραγωγή, κάποιος νὰ πεθαίνει ἀπὸ πείνα καὶ δίψα; Πόσα ὑποσιτισμένα παιδιὰ ὑπάρχουν σὲ ὅλο τὸν κόσμο; Πόσοι ἄστεγοι γύρω μας, ἐνῶ ἑκατομμύρια σπιτὰ κλαίνε ἄδεια λόγῳ τῶν κερδῶν μεγάλων ἐταιρειῶν;

Πῶς γίνεται τέτοια ἀναισθησία σὲ ἓναν σύγχρονο ἄνθρωπο πού δακρύζει εὐκόλα στὸ θέατρο, ἐνῶ στὸ δρόμο περνᾷ ἀναισθητὰ ἐμπρὸς ἀπὸ φτωχὰ χέρια πού ζητοῦν μιὰ κρούστα ψωμιοῦ. Χωρὶς ἀμφιβολία ἢ ἀναισθησία εἶναι ὁ καρπὸς τῆς ἀπόστασης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ.



Γίναμε ξένοι μεταξὺ μας. Ἀποξενώσαμε τὴν ψυχὴ μας ἀπὸ τὸ ζωντανὸ Θεό, ἀγκαλιάζοντας τὴν ἁμαρτία. Ἀγαπήσαμε τὸ σκοτάδι περισσότερο ἀπὸ τὸ φῶς καὶ ἀφήνουμε τὸ σκοτάδι νὰ κυβερνάει τὴ ζωὴ μας. Εἴμαστε σκλάβοι στὴ νικοτίνη, τὸ ἀλκοόλ, τὰ ναρκωτικά, τὸ τζόγο, τὴν πορνογραφία καὶ πολλὰ ἄλλα πάθη. Πολεμάμε δῆθεν γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ταυτόχρονα σκοτώνουμε ἀγέννητα παιδιὰ μέσω τῶν ἐκτρώσεων, μὴ δίνοντας τὸ δικαίωμα σὲ ἓνα παιδί νὰ δεῖ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου. Ἀντέχει λοιπὸν ὁ ἥλιος τὴν ὑποκρισία μας;

Καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ πούθενά καὶ ὅμως ἀπὸ κάπου, ἓνας θανατηφόρος ἴος φαίνεται νὰ μᾶς προειδοποιεῖ ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νὰ διορθώσουμε τὸν ἑαυτὸ μας. Ὁ ἴος τῆς Κορῶνα μᾶς διδάσκει αὐτὲς τὶς μέρες νὰ εἴμαστε πιὸ προσεκτικοὶ ὁ ἓνας στὸν ἄλλο, νὰ σεβόμαστε τὴ φύση καὶ τὰ ζῶα, καὶ κυρίως νὰ ἀπευθυνθοῦμε εὐλκιρινὰ μὲ προσευχὴ στὸν ζωντανὸ Θεὸ μας, τὴν Ἁγία Τριάδα. Νὰ μετανοήσουμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μᾶς ὅπως ὁ λαὸς τῆς Νινευῆ καὶ νὰ σκορπίσουμε στάχτες στὸ κεφάλι μας καὶ νὰ ζητήσουμε συγχώρεση μέσω τῆς νηστείας καὶ τῆς προσευχῆς, γιὰ ὅλες τὶς ἁμαρτίες μας.

Ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές εἶναι δύσκολο ἀλλὰ ὄχι ἀπελπιστικό, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ἀδιέξοδος στὴν Ὁρθόδοξη ἔλεγε ὁ Ἅγιος Γέροντας Πορφύριος. Τώρα εἴμαστε ὅλοι στὴν ἀπομόνωση, καὶ ἂν κάποιος ἦταν σὲ πολὺ δυσκολότερη θέση ἀπὸ ὅλους μας εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία ὁ Ἅγιος Ἐπίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς πού ἦταν κλειδωμένος στὸ στρατόπεδο συγκέντρωσης τοῦ Νταχάου μαζί μὲ τὸν Πατριάρχη τῆς Σερβίας τὸν Γαβριὴλ Dozic.

Σὲ ἐκεῖνο τὸ προθάλαμο τῆς κόλασης ἐπὶ τῆς γῆς, ὁ Ἅγιος Ἐπίσκοπος Νικόλαος ἦταν πιὸ κοντὰ στὸν Θεὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γήινης ζωῆς του καὶ τότε σὰν τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο ἀνυψώθηκε μὲ σῶμα καὶ ψυχὴ στὸν οὐρανό. Οἱ Ναζι νόμιζαν ὅτι θὰ σπάσουν τὸ πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου Νικολάου, δὲν τὸ κατάφεραν νὰ τὸ σπάσουν μᾶλλον τὸν ἐνίσχυσαν. Ἔτσι καὶ ὁ Κορωναῖος δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς σπάσει, ἀλλὰ μόνο νὰ μᾶς ἐνισχύσει καὶ νὰ μᾶς φέρει ὅσο τὸ δυνατόν πιὸ κοντὰ στὸν Θεὸ καὶ ταυτόχρονα καὶ στὸν ἄνθρωπο καὶ σὲ ὀλόκληρη τὴν δημιουργία τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Κορωναῖος ὅπως κάθε ἄλλη ἀσθένεια δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς χωρίσει ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὸ μόνο ἢ ἁμαρτία μπορεῖ νὰ τὸ καταφέρει καὶ μάλιστα ἢ ἀμετανόητη καὶ ἀνεξομολόγητη. Ὡς ἐκ τούτου, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἄς χρησιμοποιήσουμε αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κορωναῖοῦ γιὰ νὰ μετανοήσουμε εὐλκιρινὰ καὶ νὰ συγχωρέσουμε ὁ ἓνας τὸν ἄλλο.

Ὅταν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δώσει τὴν εὐλογία νὰ πᾶμε στοὺς Ναοὺς, τότε νὰ πᾶμε μὲ ταπεινὴ καρδιά γιὰ νὰ ὁμολογήσουμε τὸν Θεὸ μας, τὴν Ἁγία Τριάδα καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦμε στὸν Ἱερέα γιὰ νὰ μπορούμε μὲ τὴν εἰρήνη στὴν ψυχὴ νὰ κοινωνήσουμε τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ψυχῶν καὶ σωμάτων ἡμῶν καὶ τὴν αἰώνια ζωὴ. Ἀμήν.

Ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος Meandzija

Τὰ σχέδια πού εἰκονογραφοῦν τὸ φύλλαδιο μας, ἔγιναν ἐπίκαιρα & παραχωρήθηκαν εὐγενῶς ἀπὸ τὴν δημιουργὸ τους Ἡλιοπολίτισσα εἰκαστικὸ & ἐκπαιδευτικὸ,

Βασιλικὴ Ἡλιακοπούλου

