



## Να μην ξεχάσω ... η Ενορία μου με καλεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Έτος 6<sup>ο</sup> Φύλλο 11<sup>ο</sup>

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009

Υπεύθυνος Πρεσβύτερος Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτης

Διγενή 20 & Αλ. Παναγούλη - τηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

**Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά,** διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ενορίας μας

[www.agmarina.gr/material.html](http://www.agmarina.gr/material.html) ή ζητήστε το να σας το αποστείλουμε με email από το [agmarinailioupolis@gmail.com](mailto:agmarinailioupolis@gmail.com)

Ο Ναός μας παραμένει ανοιχτός από 7:30 το πρωί μέχρι 20:00 το βράδυ. Το γραφείο του Ναού λειτουργεί 9:30-11:30 & 18:30-19:30.

Για κάθε διοικητική πράξη (πιστοποιητικά, άδειες γάμου), παρακαλούμε να ορίζετε συγκεκριμένη ώρα συνάντησης με τον εφημέριο.

### ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ

Αγαπητά μου παιδιά,

Καθώς όδοιπορούμε προς τὰ Χριστούγεννα, προετοιμαζόμεθα πνευματικά για τὴ συνάντησή μας με τὸν «ἀνυπερήφανο» Θεὸ τῆς ἀγάπης, πὺ ἀδειάζει τοὺς οὐρανούς καὶ κατέρχεται στὸν κόσμο γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει τὴ λύτρωση. «Κενοῦται ἡ θεότητα καὶ ἀνακαινίζεται ἡ ἀνθρωπότητα», μᾶς λέει ἡ Ἐκκλησία, περιγράφοντας πῶς ὁ πλούσιος Θεὸς πτωχαίνει γιὰ τὴ δική μας σάρκα, προκειμένου νὰ γίνουμε ἔμεις πλούσιοι με τὴ δική Του θεότητα. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἰσβάλλει διακριτικὰ στὴν ἀνθρωπίνη ἱστορία καὶ μᾶς δωρίζει τὸ ἀκριβὸ πρόνοιο τῆς σωτηρίας.

Γι' ἄλλη μία χρονιά φέτος, «ὁ Παλαιὸς τῶν ἡμερῶν παιδίον γίγνεται», σ' ἓναν κόσμο πὺ –ὅπως τότε ἔτσι καὶ τώρα- δὲν ἔχει νὰ Τοῦ προσφέρει οὔτε τόπο οὔτε χρόνο. Ὁ Χριστὸς γεννιέται σ' ἓναν κόσμο πὺ ἡ παγωνιά διέπει τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις, ἡ τυραννικὴ αἴσθησις τῆς ἀνεστιότητος κυριαρχεῖ, ἡ μοναξιά, ἡ βία, ἡ ἀδιαφορία, ὁ πόλεμος, ἡ πείνα συνθλίβουν καθημερινὰ τὴν ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέπεια. Δὲν χρειάζεται νὰ κουρασθεῖς πολὺ γιὰ νὰ διαπιστώσεις τὴν ἀποτυχία ἑνὸς πολιτισμοῦ πὺ ἂν καὶ αὐτοσυστήνεται ὡς οὐμανιστικὸς –ἢ καὶ χριστιανικὸς- στὴν πραγματικότητα δὲν ἀντέχει πιά οὔτε τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτὸ του!

Γι' αὐτὸ καὶ ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ συνειδητοποιήσουμε πῶς τὸ μεγαλύτερο δῶρο τῶν Χριστουγέννων εἶναι νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ μας. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Θεὸς ἀναζήτησε τὸν ἀνθρώπο στὸς δρόμους τῆς ἱστορίας, χρὲς μας εἶναι νὰ προσπεράσουμε τοὺς φωταγωγημένους δρόμους καὶ τὰ ὁμορφοστολισμένα σπίτια μας γιὰ νὰ ἀντικρύσουμε τὸν νεογέννητο Κύριο στὰ μάτια ἐκείνων, πὺ δὲν ἔχουν νὰ περιμένουν τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀνοιγμα τῆς δικῆς μας καρδίας. Πῶς μπορούμε νὰ λησμονήσουμε ποτέ πῶς ὁ Χριστὸς ἔχει ταυτιστεῖ με τὸν πεινασμένο, τὸν πρόσφυγα, τὸν φτωχό, τὸν ἀνεργο, τὸν ἄστεγο, τὸν φυλακισμένο, τὸν ἐξαρτημένο, με τὸν κουρασμένο διαβάτη αὐτῆς τῆς γῆς; Ἄν στὰ μάτια τοῦ καθενὸς μπορούσαμε νὰ δοῦμε τὸν ἴδιο τὸν Κύριο μας, τότε θὰ καταλάβουμε πῶς τὸ πνεῦμα τῶν γιορτινῶν ἡμερῶν, δηλ. ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἀνοιγμα τῆς καρδίας στὸν κόσμο, στηρίζεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν υἰοθέτησις ἐκ μέρους μας τῆς φιλάνθρωπης στάσης τοῦ Θεοῦ πὺ σαρκώνεται γιὰ χάρι μας.

Φέτος, ἄς ἀκουσθεῖ δυνατὰ πῶς «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ» σ' ἐκείνους πὺ μπορεῖ καὶ νὰ ἀναρωτοῦνται ἐὰν πραγματικὰ τοὺς θυμόμαστε αὐτὲς τὶς ἡμέρες: στὰ 84 γηροκομεῖα, στὰ 8 ἰδρύματα γιὰ ἄτομα με εἰδικὲς ἀναγκες, στὰ 13 θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, στὰ 195 καθημερινὰ συσσίτια ἀγάπης, στὰ 7 ἰδρύματα ψυχικῆς υἰείας, στοὺς 20 βρεφονηπιακοὺς σταθμούς, στὶς 13

φοιτητικές εστίες, στα 36 οικοτροφεία, στα 10 νοσοκομεία και ιατρεία, στον οίκο τυφλών, στους 1.500 άστεγους της Αθήνας που καθημερινά σιτίζονται από το πρόγραμμα «Η Εκκλησία στους δρόμους» και στα 385 ακόμη ιδρύματα, που συντηρεί ή Εκκλησία μας χάρις στη δική σας αγάπη για τη δόξα του Θεού και τη διακονία του λαού του Θεού.

Το έργο αυτό πρέπει να προχωρήσει. Είναι πολύ μεγάλο, αλλά όφειλουμε να το κάνουμε ακόμη μεγαλύτερο. Κανείς ας μη λείπει από το προσκλητήριο της αγάπης. Να επιχειρήσουμε το γενναίο τόλμημα της συναντίληψης, να κάνουμε τον πόνο του κόσμου και δική μας ευθύνη στην εξάλειψή του, να νιώσουμε το δάκρυ του αδελφού στα δικά μας μάτια, να ζήσουμε επιτέλους τη μόνη αλήθεια πώς ή μεγαλύτερη χαρά είναι να μοιράζεσαι.

Σας παρακαλώ, με πατρική αγάπη, να εμπιστευθείτε ξανά την Εκκλησία μας, που παραμένει 20 αιώνες τώρα ή αληθινή μάννα του λαού μας, ή στοργική αγκαλιά και ή παρηγορία όλων μας. Ανοιξτε όλοπρόθυμα την πόρτα της καρδιάς σας στους έθελοντές της ενορίας, που θα σας καλέσουν –με άφορμη τον φειτόν Έρανο της Αγάπης- για να διατρανώσουμε ΟΛΟΙ μαζί πώς ο Χριστός δεν λείπει από τη μεγάλη γιορτή, πώς θα γιορτάσουμε ΟΛΟΙ Χριστούγεννα, πώς τώρα πια ΟΛΟΙ μπορούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα που μας αποξενώνει από τον Θεό, αλλά και αυτό που μας αποξενώνει από τον συνάνθρωπο.

Σας εύχομαι από καρδιάς καλά και εύλογημένα Χριστούγεννα. Ο τεχθείς Κύριος να εύλογει τις οικογένειες σας και να μας αξιώσει να σπουδάσουμε και να βιώσουμε τα κορυφαία και σωτηριώδη για μας γεγονότα του μυστηρίου της θείας Επιφανείας.

### Το καλάθι των Χριστουγέννων

Μέχρι τα Χριστούγεννα, στη είσοδο του Ναού μας θα τοποθετηθεί ένα καλάθι, για να το γεμίσουμε **αγάπη**. Αγάπη και Ελπίδα για όλους, από όσους έχουμε Πίστη. Είδη τροφίμων μακράς διάρκειας ζυμαρικά, γάλατα, κονσέρβες, μπισκότα και κάθε τι που δεν χρειάζεται ειδική συντήρηση, καθώς και είδη καθαρισμού, χαρτικά, σαπούνια και τέτοια όμοια θα μπορείτε όποιος επιθυμεί να τα φέρνει στο Ναό ώστε παραμονές Χριστουγέννων οι Εθελόντριες να ετοιμάσουν τα δέματα Αγάπης. Ακόμα επειδή θα αγορασθούν και νωπά τρόφιμα (κρέας, τυρί) αλλά σε ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιπτώσεως, μπορείτε και καθημερινά 9-11 το πρωί, στα γραφεία του Φιλοπτώχου, που βρίσκονται στο Πνευματικό Κέντρο κάτω από το Ναό, να προσφέρετε χρήματα λαμβάνοντας απόδειξη ή με την γνώση του Θεού και χωρίς να ξέρει η αριστερά της δεξιάς το έργο, να τα ρίψετε στο κυτίο των Φτωχών, αριστερά της κεντρικής εισόδου του Ναού μας.

## ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

*Εφημέριος Εβδομάδος: Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Μανταδάκης*

**Εκτός των μεγάλων εορτών οι ακολουθίες & οι Θ. Λειτουργίες θα τελούνται στο παρεκκλήσι του Αγ. Νεκταρίου.**

**Εσπερινός Σάββατο έως Πέμπτη στις 5:30 το απόγευμα.**

**Ιερό Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων - Όρθρος, & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** καθημερινά 7:30 το πρωί.

**Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να αναλάβετε από μία Λειτουργία.** Αυτό έχει σκοπό να υπάρχουν καθημερινά τα απαραίτητα για την τέλεση της Θ. Λειτουργίας, αλλά και να είναι ουσιαστικά αληθινό το «τα σα εκ των σων Συ προσφέρομεν» για τον καθένα από εμάς.

**Κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες**

**A' Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.** Ναός Αγ. Μαρίνης,  
**B' Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ** Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου

===== **Κάθε Τετάρτη**  
**ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00**  
**ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 5.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.**  
**ΑΠΟΔΕΙΨΝΟ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ**

'===== **Κάθε Παρασκευή**  
**ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ**

**Ανάπαυσον Κύριε...** προσευχόμαστε σήμερα για την ανάπαυση των ψυχών των μακαριστών αδελφών μας Θεοδώρας Γαλάνη 10.00 π.μ Χρήστου Λιάκου 10:30 π.μ.

**ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 2010.**

**Αφιερωμένο στην Αγία μας με εικόνα της και παραστάσεις του βίου και του μαρτυρίου της, κυκλοφόρησε από την Ενορία μας το νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 2010.**

Προμηθευτείτε το ημερολόγιο αντί του ποσού €3,00, ενισχύοντας το ενοριακό μας έργο. Είναι όμορφο δώρο σε φίλους και γνωστούς.

**Χαρτί πλαστικό αλουμίνιο μπαταρίες πάντα ανακύκλωση**