



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ... η ενορία μου με καλεί

Έτος 21^ο - Φύλλο 18 – 2 Φεβρουαρίου 2025

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διεύθυνση: Διγενή 20, 163 44 Ήλιούπολη. – Ιστοτόπος: www.agmarina.gr

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ck.agmarina@gmail.com

Υπεύθυνος, πρεσβύτερος Σεραφείμ Δημητρίου, αρχιμανδρίτης – πρόεδρος Έκκλησιαστικού Συμβουλίου. 6977 707 404

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΝΑΟ IBAN: GR6301402610261002002003937 IBAN: GR9701402610261002101093384

Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ένορίας μας ή στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων, πρώην facebook νύν meta, σελίδα: *Agia Marina Hlioupolis* ή ζητήστε να το αποστείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

- > **Νηστειοδρόμιο:** Τετάρτη 5^η, και Παρασκευή 7^η Φεβρουαρίου, νηστεία
- > **Έσπερινός,** καθημερινά στις 17:00 > **Όρθρος** καθημερινά στις 9:00
- > **Παρακλήσεις** στις 17:00. Τετάρτη στην Αγία Μαρίνα - Παρασκευή στον Άγιο Νεκτάριο
- > **Προσκύνημα τών Ίερών Λειψάνων** Κάθε Τετάρτη 7:30 -19:30
- > **Θεία Λειτουργία με όρθρο από τις 7:30**

Δευτέρα 3/2, Συμέων τοῦ Θεοδόχου. **Πέμπτη 6/2,** Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου.

Σάββατο 8/2 Ζαχαρίου προφήτου, Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου. Μνημόσυνο ἀρχιμανδρίτου Ἰσιδώρου Σαλάκου

>ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κυριακή 9/2 Τελώνου καὶ Φαρισαίου. Νικηφόρου καὶ Παγκαρτίου μαρτύρων

A' Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης **B' Λειτουργία 9:30 –11:00π.μ.** Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου

> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Δευτέρα στις 16:00

> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ Κάθε Κυριακή στις 11:00

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 11 ΠΡΩΙΝΟ & ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2025 προσκυνηματική ἐκδρομὴ στὴν Ἱερὰ Μόνη Παναγίας καὶ τοῦ νέου ἁγίου Αθανασίου τοῦ Χαμακιώτου Δροσίας, πρὸς προκίνημα τών ἱερών λειψάνων του. Δηλώσεις 6944295649

Ἐόρτιο μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπικοινωνεῖ σήμερα μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς ἐκφράσει τὶς πλέον ἐγκάρδιες εὐχές Τῆς μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι προστάτες τῆς Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων. Ἱεράρχης, ὅπως γνωρίζετε, σημαίνει Ἐπίσκοπος.

Ἐπομένως, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἦταν Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ Πατέρες πνευματικοὶ τῶν πιστῶν καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, φορεῖς τοῦ χαρίσματος τῆς Ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ καὶ συνεχιστὲς τοῦ ἔργου Του.

Ἡ Ἱερωσύνη ἔχει δοθεῖ στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ τελοῦνται τὰ ἅγια Μυστήρια, τὸ Βάπτισμα, τὸ Χρίσμα, ἡ Θεία Εὐχαριστία κ.λπ., ὥστε νὰ ἀγιάζονται οἱ πιστοὶ καὶ νὰ ἐνώνονται μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μεταξύ τους.

Γι' αὐτὸ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς τοὺς καλλιέργησαν τὸ πνεῦμα τῆς ἐνότητος τόσο στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καὶ γενικότερα στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον ὅπου ἔζησαν.

Θεωροῦμε ὅτι δὲν χρειάζεται καν νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἐνότητα εἶναι μία κατάσταση, ἕνας τρόπος ζωῆς, ποὺ χρειάζεται πολὺ μόχθο καὶ κόπο γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ καὶ νὰ διατηρηθεῖ σὲ ἱκανοποιητικὸ ἐπίπεδο.

Καὶ τοῦτο συμβαίνει γιὰτί, δυστυχῶς, δὲν ἐπικρατεῖ πάντοτε στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἡ δύναμη τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς συναλληλίας.

Ἀντιθέτως, ὄχι σπάνια, κυριαρχεῖ ἡ ἰδιοτέλεια, δηλαδὴ ἡ πέραν τοῦ δέοντος προσήλωση τοῦ ἀνθρώπου στὸ ἀτομικὸ του συμφέρον, ἡ φιλαυτία, ἡ ἀλλοίωση τῆς ἀγάπης καὶ ἔτσι διασπᾶται ἡ ἐνότητα καὶ ἐπέρχεται ὁ διχασμὸς, ἡ διαίρεση, ἡσχάση.

Γι' αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία δὲν παύει νὰ προβάλλει μὲ κάθε τρόπο τὶς φωτεινὲς Μορφές τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν· καθότι, οἱ Πατέρες αὐτοὶ ἔζησαν ὅσο πιδ ἔντονα γίνεται τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ζωὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.

Τοιουτοτρόπως, ἀναδεικνύονται πρότυπα καὶ γιὰ τὴν δική μας πορεία σὲ αὐτὸν τὸν κόσμον· πρότυπα ζωῆς, ἀγωνιστικότητας, θάρρους, προσηλώσεως στὶς ἀρχές, τὶς ἀξίες, τὰ ἰδανικὰ μὲ τὰ ὁποῖα εἶχαν διαμορφώσει τὴν προσωπικότητά τους καὶ εἶχαν νοηματοδοτήσει τὴν ζωὴ τους.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Δήμαρχε Ήλιουπόλεως Ευστάθιε Ψυρρόπουλε, δὲν εἶναι δικαίωμα, εἶναι φόνος

Ὁ λαὸς ἔλεγε, "μικρὸς/ῆ μικρὸς/ῆ παντρέψου, μικρὸς νοικοκυρέψου ἢ καλογερέψου", ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ τὸ πουλάκι "ἀπὸ κανάρα σὲ κανάρα νὰ πετάει", καὶ νὰ ἔχουμε ἀνεπιθύμητες ἐγκυμοσύνες, οἱ ὁποῖες, ὀδηγοῦν ἀνασφαλεῖς καὶ ἀφελεῖς ἄντρες στὸ νὰ πιέζουν τὶς κοπέλες νὰ κάνουνε ἔκτρωση ἢ κορίτσια καὶ γυναῖκες οἱ ὁποῖες θέλουν "νὰ κάνουν τὴ ζωὴ τοὺς" σταματώντας τὴ ζωὴ κάποιου ἄλλου καὶ δολοφονώντας τὸν, νὰ ξύνουν τὰ σωθικά τους καὶ πολλές φορές νὰ καταστρέφουν τὴν μήτρα τους καὶ νὰ καθίστανται στεῖρες.

Δήμαρχε, ἡ ἄμβλωση δὲν εἶναι εἶδος ἀντισύλληψης, εἶναι δολοφονία, εἶδεχθὲς ἔγκλημα.

Ἐὰν θέλει ἡ κάθε μία, νὰ ἔχει τὴ μήτρα τῆς γήπεδο γιὰ 11 ἄδα ἐπὶ 2 σὲ ἄγωνα, καὶ τοὺς ἀναπληρωματικούς, μαζὶ μὲ διαιτητὴ, ἐπόπτες, προπονητὲς καὶ παράγοντες, γιὰ νὰ μὴν γίνεαι δολοφόνος, ἃς κάνει ὅτι κάνει βίαια στὸ σκυλάκι τῆς, τεχνητὴ στείρωση.

Ἄν ἡ μάνα κάθε ἀγοριοῦ ἢ ἀνδρα, δὲν τοὺς ἔχει μάθει νὰ σέβονται τὴ γυναῖκα καὶ νὰ τιμοῦν τὴ μητρότητα καὶ τοὺς ἔχει διδάξει ὅτι, "ὅλα δικά σου κανακάρη μου" νὰ τὸ δέσει κόμπο, γιὰ νὰ μὴ γίνεαι φονιάς.

Δήμαρχε γράφετε γιὰ δικαίωμα. Τὸ ἀγέννητο παιδί δὲν ἔχει δικαιώματα; Εἶναι ἄνθρωπος ἐξ ἄκρας συλλήψεως, ἔχει ὅλα τα δικαιώματα κάθε ἀνθρώπου, μὰ πρῶτο το δικαίωμα στὴν ζωὴ. Διαβάστε ἐδῶ ἄσπλαχνε συνεργὲ φόνων, μὲ ἐλπίδα νὰ μετανοήσετε <https://www.agalia.org.gr/>

Ἡ διαμαρτυρία μου ξεκινᾷ ἐδῶ, μὲ τὴν ἄρνησή μου νὰ σταθῶ σήμερα δίπλα σας στὴν εὐλογία τῆς ἀγιοβασιλειόπιτας τοῦ Β' ΚΑΠΗ Ήλιουπόλεως.

Ἐκμεταλλευτήκατε μιὰ κατασκευασμένη ὑπόθεση, ἡ ὁποία ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ εὐρωβουλευτῆ Νικολάου Ἀναδιώτη, τοῦ κινήματος ΝΙΚΗ, σὲ ὁμιλία του στὴν εὐρωβουλή γιὰ τὸ δημογραφικὸ, κι ὄχι ἀπὸ τὸ τί εἶπε, ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ἀνάδειξης, ὁ ἠθοποιὸς Ἄρης Σερβετάλης, ὡς εὐκαιρία γιὰ νὰ δηλώσετε τὴν ἀποψη καὶ ὑπαρξή Σας δίπλα στὸ συρφετό, χάνοντας χρόνο.

Καλύτερα, ἀντὶ νὰ συντάσσετε δηλώσεις, θὰ ἦταν νὰ φτιάξετε πράγματα στὸ δῆμο μας, μὲ πρῶτο τὴν διαμόρφωση καὶ κάλυψη τοῦ δεδομένου χώρου ὑπερθεν τοῦ ὑφισταμένου, ὥστε νὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα στὸ κοιμητήριο.

Ἀλήθεια, γιατί οἱ συνεργάτες Σας δὲν σᾶς ἔδωσαν, νὰ διαβάσετε τὴν ἀνακοίνωσή μου μετὰ τὸν ἐπικῆδειο ποῦ ἐκφώνησε ὁ πολιτικὸς σας πατέρας, τότε Δήμαρχος; Μήπως ἀρέσκονται νὰ σᾶς βλάπτουν;

Καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἐπίκαιρο, ὁ μακαριστὸς ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, εἶναι τὸ κύημα μιᾶς γυναῖκας ποὺ δὲν ἄκουσε τοὺς γιατροὺς ποὺ τὴν συμβούλεψαν, λόγω προβλημάτων στὴν ἐγκυμοσύνη, νὰ τὴν διακόψει. Ἐὰν τοὺς ἄκουγε, θὰ χάναμε τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀναστάσιο.

Κι διαβάστε καὶ ἓνα περιστατικὸ ποὺ ἔγινε στὸ κοιμητήριο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔχετε ἀνταποδοτικὰ ὀφέλη. Κηδεύαμε ἓνα παλικάρι καὶ ἡ μάνα τοῦ ἀπάνω στὸ φέρετρο οὐρλιαζε: "Θεὲ μου σκότωσα δύο καὶ ἐσύ μου παίρνεις καὶ αὐτό. Πήγαινε παιδάκι μου στὰ ἀδέλφια Σου, ποὺ δὲν σ' ἄφησα νὰ τὰ γνωρίσεις".

Τὸ μετεκτρωτικὸ σύνδρομο, ποὺ συναντᾶμε στὶς ἐξομολογήσεις ὡς πνευματικοί, εἶναι τέτοιο καὶ τόσο, ποῦ συνοδεύει τὶς γυναῖκες, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν ἀπεμπολήσει τὴ μητρότητα, ἕως τὰ βαθιά τους γεράματα. Καὶ θέλω Δήμαρχε νὰ σᾶς πῶ ὅτι ἓνας καθηγητὴς νομικῆς ἔλεγε στοὺς φοιτητὲς του, "μὴν ἀρέσκεστε νὰ ὀνομάζεστε νομικοί, γιατί οἱ νόμοι γίνονται ἀπὸ ἀνθρώπους" οἱ ὁποῖοι παίζουν μὲ τὰ συμφέροντα καὶ τοὺς δικαιωματοισμοὺς ἀφύσικα, ἀνήθικα, ἀνώμαλα.

Ἀκόμα, ἀφοῦ ὁ λόγος γιὰ παπαδοκόρη νὰ σᾶς θυμίσω μιὰ παροιμία τοῦ λαοῦ. Θεὸς σχωρέστην. Λάθη δὲν κάνει μόνο ὁ Θεός.

Δήμαρχε, μὴν ἀρέσκεστε νὰ φωτογραφίζετε δίπλα σε παπάδες, ὅταν διαφωνεῖτε μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐκ τούτου στέκεστε ἔξω αὐτῆς, αὐτοαφοριζόμενος.

<http://www.ecclesiagreece.gr/ecclesiajoomla/index.php/el/iera-synodos/enkyklioi/peri-prostasias-tes-anthropines-zoes-kai-apophyges-ton-ambloseon>

Καταγράψαμε τὴν ἀπουσία τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς, ἢ τὴν μὴ κοινολόγησή της, στὴν διαμαρτυρία χιλιάδων πολιτῶν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸ ἔγκλημα στὰ Τέμπη.

Ἄφωνοι στὸ ἔγκλημα τῶν Τεμπῶν. Λαλίστατοι γιὰ τὶς ἐκτρώσεις.

Δήμαρχε, μὴ φυτρώνετε ἐκεῖ ποὺ δὲν σᾶς σπέρνουνε.

ἀρχιμανδρίτης Σεραφεῖμ Δημητρίου
29 Ἰανουαρίου 2025