



# ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ... η ενορία μου με καλεί

Έτος 21<sup>ο</sup> - Φύλλο 22 – 9 Μαρτίου 2025

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διεύθυνση: Διγενή 20, 163 44 Ήλιούπολη. – Ιστοτόπος: [www.agmarina.gr](http://www.agmarina.gr)

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεμοιότυπο: 210 9718 980 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [ck.agmarina@gmail.com](mailto:ck.agmarina@gmail.com)

Υπεύθυνος, πρεσβύτερος Σεραφεΐμ Δημητρίου, αρχιμανδρίτης – πρόεδρος Έκκλησιαστικού Συμβουλίου. 6977 707 404

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΝΑΟ IBAN: GR6301402610261002002003937 IBAN: GR9701402610261002101093384

Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ένορίας μας ή στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων, πρώην facebook νύν meta, σελίδα: Agia Marina Ilioupolis ή ζητήστε να το αποστείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.



## Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τιμᾷ κατὰ τὴ Β' Κυριακὴ των Νηστειῶν, ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὴν Κυριακὴ της Ὁρθοδοξίας καὶ ὡς συνέχεια ἐκείνης, τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμά.

Μικρασιάτης φιλόσοφος, λόγιος καὶ κληρικός. Ἦταν μοναχὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κατόπιν Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης καὶ διαπρεπὴς θεολόγος τοῦ Ἠσυχασμοῦ. Οἱ διδασκαλίες του πρὸς υπεράσπιση τοῦ Ἠσυχασμοῦ ἐναντία στὴν ἐπίθεση τοῦ ἐπισκόπου Βαρλαάμ ἀναφέρονται εὐρύτερα ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο Παλαμισμὸς. Κείμενά του βρίσκονται στὴ Φιλοκαλία.

Αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ ἡ νίκη ἐπὶ τῶν θεωριῶν τοῦ Βαρλαάμ θεωρεῖται ἐφάμιλλή της νίκης κατὰ τῶν εἰκονομάχων

### ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

**Νηστειοδρόμιο:** Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ ξηροφαγία ἢ ἀνέλαιος. Πνευματικὸς καὶ ἰατρὸς υπεύθυνοι. Σαβατοκύριακο 22 & 23 Μαρτίου, κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

**ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 90<sup>ης</sup> ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025**

10:00 ΕΥΧΑΡΗΣΤΗΡΙΟΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 17:00 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

> Ὁρθρος, Ὠρες, Ἑσπερινός, στίς 9:00  
> **Μέγα ἀπόδειπνο** στίς 17:00, Τρίτη 18/3, καὶ τὴν Τετάρτη 19/3 στίς 18:00.

> **ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.**

> **ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ**

ἀπὸ τίς 17:00, Δευτέρα 17 Μαρτίου

Τετάρτη 19 Μαρτίου

ἀπὸ τίς 7:30, Παρασκευὴ 21 Μαρτίου

> **ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Γ' ΣΤΑΣΗ - 3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ**

Παρασκευὴ 21 Μαρτίου 2025,

17:00 στὸν Ἅγιο Νεκτάριο

19:00 καὶ 21:00 στὴν Ἁγία Μαρίνα.

**ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ**

Τὰ εἰκονίσματα τῆς Παναγίας τῶν χαιρετισμῶν θὰ ἀνθοστολιστοῦν καὶ ἀναζητοῦνται οἱ χορηγοὶ τῆς δαπάνης. Ὁ Νεωκόρος θὰ δέχεται ἐπωνύμως ἢ ἀνωνύμως τίς προσφορὲς Σας.

**ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ** στίς 17:00

Σάββατο 22/3 Αναστάσιμος

Κυριακὴ 23/3 Κατανυκτικὸς καὶ Χαιρετισμοὶ εἰς τὸν Τίμιον Σταυρὸν

> **ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

**ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ** 23 Μαρτίου 2025

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΗΝΥΣΣΕΩΣ

**A' Λειτουργία με ὄρθρο 6:30 – 10:00π.μ.**

ναὸς Ἁγίας Μαρίνης.

**B' Λειτουργία 9:30 – 11:00π.μ.**

παρεκκλήσι τοῦ ἁγίου Νεκταρίου,

**Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων**

Κάθε Τετάρτη 7:30 - 19:30

**ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ**

Κάθε Κυριακὴ στίς 11:00

**ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ**

Κάθε Δευτέρα στίς 16:00

> **ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ & ΑΕΡΟΒΙΚΗ**

**ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ** Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ μας, Ἁγίας Μαρίνης 39.

**ΕΚΔΡΟΜΗ**

Τὸ Σάββατο 22/3/2024, προσκίνημα στὰ Καλάβρυτα, Ἁγία Λαύρα, Μέγα Σπήλαιο. ἀναχώρηση 8:30. Κόστος 25 εὐρώ

**ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΚΑΘΗ** κατάστημα διάθεσης μεταχειρισμένων ρούχων, Διγενή 12 καὶ Καρέα.

**Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ** Βρεφονηπιακὸς Σταθμὸς, Σαρωνικοῦ 12 Χαλικιάκι, Τηλέφωνο 210 9757403

**ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ**

# Τιμήθηκε ὁ ὅσιος Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ στὴν Ἡλιούπολη.

Στις 15 Ἰανουαρίου κάθε χρόνο στὴν μονὴ τοῦ Ντιβίγιεβο τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Σεραφεῖμ, ἀφοῦ τὸ Σάρωφ παραμένει ἐγκλωβισμένο σὲ στρατιωτικὴ περιοχὴ.

Ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου ἐορτάσθηκε με μέγα ἐσπερινὸ τὴν παραμονὴ καὶ Θεία Λειτουργία ἀνήμερά τῆς ἐορτῆς, 2α ἡμέρα τοῦ νέου πολιτικού ετους 2025, στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. Κατ' αὐτὴν ἀνακοινώθηκε καὶ ἡ ἔναρξη εορτασμῶν τῆς 90ης ἐπετείου ἀπὸ τῆς οἰκοδομήσεως τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Μαρίνης.



Τὸ μέγα ἐσπερινὸ τέλεσε ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητος ἀρχιμανδρίτης Σεραφεῖμ Δημητρίου, ἐνῶ στὸν ὄρθρο χοροστάτησε καὶ ἱερούργησε τὴν Θεία Εὐχαριστία ὁ ἐπίσκοπος Μελόης Αἰμιλιανός, ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ

Πατριαρχείου, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τους ἀρχιμανδρίτας Αθανασιο Σφουγγαρο, Διονύσιο Λαζαρίδη, Συμεὼν Συναδινό, Εὐλόγιο Ἀντωνέλλο, τὸν οἰκονόμο Γεώργιο Βάρσο καὶ τὸν διάκονο Χρυσόστομο Κρητικό.

Τὸ λειτουργικὸ κήρυγμα ποὺ ἀκούστηκε, ἦταν γραμμένο ἀπὸ τεχνητὴ νοημοσύνη καὶ ὁ ἀρχιμανδρίτης Σεραφεῖμ ποὺ τὸ διάβασε ἀναφέρθηκε στὸν κίνδυνο ποὺ περιλαμβάνει μιὰ τέτοια προοπτικὴ γιὰ τὸ μέλλον, μὲ τὸ νὰ δημιουργηθοῦν νέες αἱρέσεις ἀλλὰ καὶ πλάνες ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ἐπίσκοπος Αἰμιλιανὸς πρὸ τῆς ἀπολύσεως, εὐλόγησε τὴν αἰοβασιλειόπιτα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, καθὼς καὶ τὸ κόλλυβο τοῦ γεμάτου χαρὰ ὁσίου, εὐχηθεῖς σὲ ὅλους γιὰ τὸ νέο ἔτος ἀλλὰ καὶ στὸν προεδρο τῆς κοινότητος, γιὰ τὰ ὀνοματῆρια του.

Ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ βήματος συμπροσευχήθηκαν ὁ μητροπολίτης Βρεσθένης Θεοκλητὸς, ὁ ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης Κωνσταντῖος, ὁ πρωτοσύγκελος τοῦ μητροπολίτου Μεγάρων, ἀρχιμανδρίτης Προκόπιος Γεωργίου καὶ ἄλλοι κληρικοί.

**Στὴν ἐνορία ἀνακυκλώνουμε μαγειρικὰ λίπη καὶ ἔλαια, ἠλεκτρικὲς σπῆλες καὶ λαμπτήρες**

## ΤΕΜΠΗ 2023 ΕΓΙΝΕ ΕΓΚΛΗΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ 2025 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριόν μου κ. Ἱερώνυμον.

Μακαριώτατε πάτερ καὶ Δέσποτα, εὐλογεῖτε.

Εὐσεβάστως προσέρχομαι στὸν Πατέρα μου καὶ προσκυνητικῶς ἐκλιπαρῶ ὅπως ἐπιβλέψει ἐπὶ τὴν ἄμπελό Του καὶ ἀκούσει τὸ θρόισμα ὄχι τῶν ἀπαλῶν φύλλων, ἀφοῦ ἀκόμα ξερὰ εἰσὶ τὰ κλήματα, ἀλλὰ αὐτὸ τῆς ἀναπνοῆς τῶν παιδιῶν του.

Τὴν 28η Φεβρουαρίου 2025, ἐτοιμάζονται νὰ γεμίσουν «τὰς πλατείας καὶ ρύμας», «τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς» τῶν πόλεων καὶ χωριῶν, μὲ ἀφορμὴ τὴν δευτέρη ἐπέτειο τοῦ σιδηροδρομικοῦ δυστυχήματος – ἐγκλήματος, τῶν Τεμπῶν. Πατέρα μας, πέρυσι, ἡ τοπικὴ μας Ἐκκλησία ἔδωσε ἐντολὴ στὸν κληρὸ νὰ «προβῆ εἰς πενήτηκοντα ἐπτὰ κωδωνοκρουσίας, ἀναλογικῶς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν θυμάτων τοῦ ἐν λόγω δυστυχήματος, εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καὶ σεβασμοῦ εἰς τὴν μνήμην αὐτῶν.»

Ἐφέτος, Ἐσεῖς Μακαριώτατε στὴν πλατεία Συντάγματος καὶ οἱ κατὰ τόπους ἱεράρχες ὅπου ὀρίσθηκε στὶς ἔδρες τους, οἱ ἀρχιερατικοὶ ἐπίτροποι τὸ αὐτὸ στὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά τους, καὶ ὅλοι μας παντοῦ, θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε δίπλα στὸν λαὸ μας. Αὐτὸ μας ἐπιτάσσει ὁ Ἰησοῦς ὁ ὁποῖος « ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκκελυμένοι καὶ ἔρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. »

Ἡ σωστὴ πλευρὰ τῆς ἱστορίας, Σεβαστέ μας Δεσπότη, τούτη τὴν ὥρα τῆς ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ, θὰ εἶναι νὰ μὴν μείνει ἡ ποιμένουσα Ἐκκλησία, καὶ ἡ διοικοῦσα, στὸ ἀπέναντι ἀπὸ τὸν λαὸ πεζοδρόμιο. Τὸ ράσο πρέπει νὰ σταθεῖ δίπλα στὸ λαὸ, ἀνάμεσα στὸ ποιμνιο, νὰ λειτουργήσῃ ὡς ἡ καρδιά Του καὶ νὰ μὴν γίνῃ «λίθοι καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως ἔρριμμένα» ποὺ θὰ «μπαζώσουν» τὶς ἀγαπῶσες ψυχὲς τῶν πιστῶν.

Τολμῶ τέλος, Σεπτὲ Ποιμενάρχα μας, νὰ σκεφτῶ ὅτι ἂν ὁ τότε Ἀνδρούσης Ἀναστάσιος, ἀπέναντι στὸ καθεστῶς, μπῆκε στὴν Νομικὴ τὴν ὥρα τῆς φωτιᾶς καὶ ἔμεινε στὴν ἱστορία, τώρα, ἐφόσον τὸ ἄρθρο 33 τοῦ Συντάγματος δὲν ἐπιτάσσει σαφῶς τὸν ὀρκολήπτη καὶ νόμος ἢ κανονισμὸς ἄλλως δὲν ὀρίζει, ἂν στὶς 13 Μαρτίου μόνος ὁ ἐφημέριος τῆς νεότερης ἐνορίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μπεῖ στὴν Βουλὴ, θὰ μείνῃ ὁ νῦν Ἀρχιερεὺς Ἀθηνῶν στὴν ἱστορία, ὡς ὁ λαοπρόβλητος ἐθνάρχης.

Αἰτούμενος ταπεινὰ τὶς εὐχὲς Σας καὶ συγχώρεση γιὰ τὴν προπέτεια, διατελῶ,

υἱὸς Σας  
πρεσβύτερος Σεραφεῖμ Δημητρίου, ἀρχιμανδρίτης-

Μύλοι Καρύστου, 19 Φεβρουαρίου 2025, μνήμη Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.