



ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ... η ενορία μου με καλεί

Έτος 20^ο – Φύλλο 29^ο – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16 Απριλίου 2022

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διεύθυνση: Διγενή 20, 163 44 Ηλιούπολη.

Το φυλλάδιο μας ηλεκτρονικά, διαβάστε το στην ιστοσελίδα της Ένορίας μας www.agmarina.gr ή στο ηλεκτρονικό βιβλίο προσώπων (facebook) σελίδα Agia Marina Hlioupolis ή ζητήστε να το αποστέλλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τηλέφωνο: 210 9711 531 Τηλεομοιότυπο: 210 9718 980 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ck.agmarina@gmail.com

Υπεύθυνος: πρεσβύτερος Σεραφείμ Δημητρίου, αρχιμανδρίτης- πρόεδρος εκκλησιαστικού συμβουλίου. ☎ 6977707404

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ιδιαίτερα, τους έθελοντές, οι οποίοι με διάθεση αγάπης για την εκκλησιαστική μας κοινότητα, προετοίμασαν τον Ναό και τα του Ναού για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και την Μεγάλη Έβδομάδα, με τον συντονισμό του νεοκώρου Απόστολου Κωβαίου, αλλά και την άρωγή της Βιβής Χαραλαμποπούλου και του Μάξιμου Μαρούλη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τους 49 αιμοδότες, 55 προσήλθαν στην αιμοδοσία της Κυριακής των Βαΐων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όσους προσφέρατε χρήματα και τρόφιμα στο συσσίτιο του Ένοριακού Φιλοπτώχου. 83 οικογένειες, 192 πρόσωπα έλαβαν Πασχαλινό βοήθημα. Ένώ καθημερινά 24 άτομα συτίζονται.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ γιατί συντηρούμε και τους 4 Ούκρανούς πρόσφυγες που ζουν στην ένορία μας.

Οι κληρικοί και λαϊκοί συνεργοί στο έργο της ένοριακής δράσεως χαιρετίζουμε όλους τους ένοριτες με τον Αναστάσιμο χαιρετισμό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και εύχόμαστε σε όλους, πάντα να ζούμε την χαρά που μας δίνει η Ανάσταση χωρίς τα παράλογα του έγωισμού των έξουσιαστών που βιώσαμε τα παρελθόντα έτη και που γέμισαν την πατρίδα μας πείνα, φόβο και θάνατο έως και των θυμάτων των Τεμπών. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΣΙ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για την αδιάκοπη προσφορά μεταχειρισμένων ρούχων, τα οποία προωθούνται σε φυλακές, ιδρύματα ψυχικής υγείας και άλλες οργανώσεις για παιδιά. Στην γωνία Διγενή και Καρέα λειτουργεί το κατάστημα διάθεσης ρούχων «Η γωνία της Παναγίας της Άκαθης».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ εκείνους που συνέδραμαν οικονομικά

άνταποκρινόμενοι στην ζήτεια του Νεοκώρου μας Απόστολου Κωβαίου για τους στολισμούς των Ίερών εικόνων και του Έπιταφίου και την έκ των χρημάτων αυτών προμήθεια κόκκινων αύγων, κρέατος και τυριού για την λειτουργία της Ανάστασης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ και όσους με ενδιαφέρον για τον ναό και την συντήρησή του, αλλά και του Παιδικού Σταθμού μας -Σαρωνικού 11, κάματε την προμήθεια των κεριών και των λαμπάδων Σας από αυτόν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για την άνοχη Σας στα λάθη και τις έλλειψεις μας και αλληλούς περιπτωξώμεθα, είπωμεν αδελφοί, και τοίς μισούσιν ήμας, Συγχωρήσωμεν πάντα τή Ανάστασει, και ούτω βοήσωμεν, Χριστός ανέστη έκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και τοίς έν τοίς μήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

> **ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ** 16/4, 19:00, Έσπερινός της Αγάπης.

Σημείωση: Κυριακή του Πάσχα, ό ναός μας θα παραμείνει κλειστός έως τις 18:00.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ' 23

Με λαμπρότητα θα έορτασει το έν τώ κοιμητηρίο παρεκκλήσι της ένορίας μας

Τήν Θεία Λειτουργία και λιτανεία θα τελέσει ό αρχιμανδρίτης Σεραφείμ

> **ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ** 17/4, Θεία Λειτουργία π. Γεώργιος Γκούσκος, 7:30 Έσπερινός, 19:00 >

> **ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ** 18/4, Ραφαήλ, Νικολάου & Είρήνης μ. Θεία Λειτουργία 7:30 Έσπερινός - 19:00

> **ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ** 19/4 & **ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ** 20/4 Όρθρος 9:00 Έσπερινός, 19:00

> **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ** 21/4, Ζωοδόχου Πηγής Θεία Λειτουργία, 7:30 - Έσπερινός, 19:00

> **ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ** 22/4, Θεία Λειτουργία, 7:30 - Έσπερινός, 19:00

> **ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ** 23/5, Α' Θεία Λειτουργία, 6:30

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Β' Θεία Λειτουργία, Άγιος Νεκτάριος 9:45 - Έσπερινός 19:00

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

«*Άδελφοί μου και τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,*

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Άδελφοί μου ἀγαπητοί, παιδιά μου ἀγαπητά, ἀκοῦμε τὶς ἡμέρες αὐτὲς τὸν ἐνθαρρυντικὸ λόγον: «Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος»! Προσδοκοῦμε ἀδελφοί μου ἀνάστασιν νεκρῶν. Αὐτὴ ἡ προκλητικὴ γιὰ τὴ λογικὴ μας ἐλπίδα, βασισμένη στὸ ἱστορικὸ γεγονός τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, παραμένει ἡ ἔσχατη καὶ μεγάλη πηγὴ νοήματος γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμον.

Εἶναι ὁ Ἀναστημένος Χριστὸς ποὺ φωτίζει τὴν Ἱστορία μὲ τὶς κορυφώσεις της, ἀλλὰ καὶ τὰ σκοτάδια τῆς ἀνθρώπινης περιπέτειας ποὺ τὴ συνοδεύουν. Φωτίζει καὶ ἐρμηνεύει τὰ γεμάτα πόνου καὶ ἀναπάντητα «γιατί». Αὐτὰ ποὺ συχνὰ μᾶς συνθλίβουν καὶ ξεχειλίζουν σὰν τὴν κραυγὴ τοῦ ἁγίου των γραμμάτων μας:

«Σὰν νὰ ᾿χᾶν ποτὲ τελειωμὸ τὰ πάθια κ' οἱ καημοὶ τοῦ κόσμου». Παραμένουμε συγκλονισμένοι ἀπὸ τὴν τραγωδία τῶν Τεμπῶν. Οδυνηρὸς καθρέπτης τῶν πολλῶν πόνων ὅλων μας, συνόδευσε τὴ φετινὴ μας πορεία πρὸς τὸ Πάσχα. Σφράγισε τὴ συνείδησή μας. Ὁδήγησε τὴ σκέψη πολλῶν στὰ μεγάλα ἐρωτήματα.

Ἄν δὲν ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς, εἶναι μάταια ἡ πίστη μας, βεβαιώνει ἡ πνευματικὴ μας παράδοση. Ἀξίζει νὰ θυμόμαστε ὅτι ὁ Ἀναστᾶς δὲν περιφρονεῖ ἀλαζονικὰ τὴν ἀνθρώπινη συνθήκη. Ἡ Ἀνάστασή δὲν εἶναι μιὰ φαντασίωση κοσμικῆς δύναμης. Εἶναι Αὐτός, ποὺ ὡς ἄνθρωπος παρακάλεσε τὸν Θεὸ Πατέρα νὰ ἀποφύγει τὸ μαρτύριο, ποὺ προδόθηκε ἀπὸ ἕνα δικό Του ἄνθρωπο, ποὺ ἐμπαίχθηκε, ποὺ μαστιγώθηκε, ποὺ πόνεσε καὶ μάτωσε πολὺ, ποὺ ἀναφώνησε «Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνατί μὲ ἐγκατέλιπες», ποὺ πέθανε πάνω στὸ Σταυρό. Τὸν εἶδαμε τὴ Μεγάλῃ Ἑβδομάδᾳ «κατάστικτον τοῖς μύλωσι», ἠττημένο μπροστὰ στὰ μάτια τῶν μαθητῶν, τελειωμένο γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀντίληψη, ὀλοκληρωτικὰ ταπεινωμένο.

Αὐτὸν τὸν Ἑσταυρωμένο λατρεύουμε, σ' Αὐτὸν πιστεύουμε. Αὐτὸς ὁ ἠττημένος, σκάνδαλο ὁ ἴδιος καὶ μωρία, εἶναι ὁ Θεός. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ μᾶς Παράδοση διατρανώνει τολμηρά: «Θεὸς ἀπέθανεν- αἷμα Θεοῦ ... ἐπὶ τοῦ σταυροῦ». Αὐτὸς διαλύει τὸ κράτος τοῦ θανάτου, «καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι ὑπὸ τῆς φθορᾶς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς». Θεάνθρωπος ὢν, ἀνασταίνεται μαζί μὲ τὴν ἀνθρωπότητα. Ἡ ἀνθρώπινη Ἱστορία, ἡ τραγικότητα, τὸ φυσικὸ κακό, τὸ ἀδιανόητο κάποτε ἠθικὸ κακό, ἡ βάνουση ματαιώση τῶν ὀνείρων μας σὲ ὅλα τα ἐπίπεδα, ὅλα μποροῦν, ὅλα καλοῦνται νὰ μετάσχουν στὴν μεταμορφωτικὴ προοπτικὴ τῆς Ἀνάστασης. Ἀπέναντι στὴ φθορὰ ὀλόφωτη ἡ Χάρη τῆς Ἀνάστασης. Ὁ Ἰσχυρὸς «βασιλεύει, ἀλλ' οὐκ αἰωνίζει». Ὁ Ἀναστᾶς Θεάνθρωπος φανερῶνει τὶς ἄπειρες δυνατότητες ποὺ ἀποκτᾶ ἡ ἀνθρώπινη φύση καὶ ὅλοι μας κατὰ Χάρη.

Εἶναι ὁ Σωτῆρας, παραμένει καὶ ὁ ἀντιλεγόμενος «κεῖτε εἰς πτώσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν». Εἰς ἄθλημα ἀγάπης καὶ ἐλευθερίας. «Δεῦτε» λοιπόν, «καὶ ἡμεῖς συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καὶ συσταυρωθῶμεν ... ἵνα καὶ συζήσωμεν Αὐτῷ».

Άδελφοί μου,

Ἡ Ἀνάστασις εἶναι τὸ γεγονός τῆς θείας Ἀγάπης στὴν μεγάλη λαμπρότητά του ἢ εἰς Ἰσχυρὸν κάθοδος τοῦ Χριστοῦ, τόσο ἀγαπημένη παράστασις καὶ στὴν εἰκονογραφικὴ μας παράδοση, σηματοδοτεῖ τὴν Ἀνάστασις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Αὐτὴ τὴν κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἃς ἀφουγκραστοῦμε τὸ μήνυμα τοῦ κενοῦ μνημείου. Ὁ Χριστὸς «ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε». Ὁ θάνατος νικήθηκε ἀδελφοί μου!

Χριστὸς Ἀνέστη - Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!»